



# Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden

Zondag 1 mei 2022

Organist: Simon Bouma; voorganger: ds. Roelof Akse

Thema: *Vrede zij met jullie*



doopsgezinde  
gemeente  
leeuwarden

\* Mededelingen en aansteken van de kaars

\* Bemoediging en groet

\* Zingen *Ik voel de winden Gods vandaag* DB 289

\* Gebed

\* Bijbellezing Lucas 24: 35 t/m 49 (NBV)

\* Zingen *Terwijl wij Hem bewenen* NL 644: 1-5

\* Overdenking

\* Orgelspel *Air van J.S. Bach*

\* Open ruimte, o.a. credo '*Ik zal niet geloven in het recht van de sterkste*', van Dorothee Solle

\* Dankgebed, voorbeden/stil gebed,  
na stilte zingen *Heer, die mij ziet zoals ik ben* NLB 139: 1, 3 en 7

\* Collecte voor Huiskamer Eindhoven + Eigen gemeente (rozet)

De Huiskamer voor Vluchtelingen in Eindhoven krabbelt weer op na de corona. Door het virus werden per dag max 25 mensen toegelaten en waren de activiteiten geminimaliseerd, hoewel de warme lunch in de Huiskamer altijd is doorgedaan. Gelukkig nemen de activiteiten met de vluchtelingen weer toe. Er wordt bijvoorbeeld weer toneelinstructie en Nederlandse les gegeven. En twee sportinstructeurs (in opleiding) komen weer 'sport en spel' geven.

Ook is de Huiskamer een samenwerking aangegaan met de protestantse kerk in Eindhoven: hun diaconie gaat, met ondersteuning van de Huiskamer, vluchtelingen praktische instructie geven in het onderhouden van huizen (van schilderen tot tuinonderhoud), zodat vluchtelingen op deze manier een beroep leren

\* Slotlied *Laat elk talent beschikbaar zijn* AjdL 73  
Tekst: Jan van Opbergen

\* Zegenbede

Hear, wy freegje no, Jo seine op ús wei  
Hear, wy freegje Jo, wês mei ús eltse dei (2x)  
Amen

We doven de kaars en nemen in ons binnenste het licht met ons mee naar huis.

Ik zal niet geloven in het recht van de sterkste,  
in de taal van het eigenbelang,  
in de macht der machtigen.

Maar ik wil geloven in het recht van de zwakste,  
in de open hand,  
in de macht van de overtuiging.

Ik zal niet geloven in de scheiding tussen rijk en  
arm,  
hoog en laag, in voorrechten,  
in de gevestigde orde,

maar ik wil geloven dat alle mensen mensen zijn,  
dat de orde van de macht  
en het onrecht, wanorde is.

Ik zal niet geloven in het mechanisme  
van productie en consumptie,  
in de mens als kostenfactor,  
in de mens als wegwerpartikel.

Maar ik wil geloven in de arbeid als dienst,  
in het werken aan de leefbaarheid van deze aarde,  
in de menselijke solidariteit en verbondenheid.

Ik zal niet geloven dat ik  
de verdrukking elders kan bestrijden  
als ik het onrecht hier laat bestaan.  
Maar ik wil geloven dat recht één is,  
hier en daar,  
dat ik niet vrij ben zolang nog een mens slaaf is.

Ik zal niet geloven dat alle moeite tevergeefs is.  
Ik zal niet geloven dat de droom van de mensheid  
een droom zal blijven.

Maar ik durf geloven - altijd en ondanks alles -  
in de nieuwe mens, in de andere weg.  
Ik durf geloven in God's eigen droom:  
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

Dorothee Sölle

\*\* \*\* \* \*\* \* \*\* \* \*\*

## Mededelingen

**Na de dienst** wordt de verloting voor de comforters gehouden. Dus laatste kans om nog een paar lootjes te kopen € 2 /st, 3 voor € 5. Van de opbrengst wordt materiaal gekocht.

Vandaag zijn er **Amnesty-brieven** die door moeders naar Poetin kunnen worden gestuurd. Vaders mogen natuurlijk ook schrijven. Er is geen ouder die een kind een oorlog in wil sturen ... toch!

**Zondag 8 mei** Ledenvertoeving na de dienst

**Zondag 8 mei** van 15.00 - 17.00 uur in onze vermaning.

Lezing en dialoog 'Het nieuwe verhaal: De aarde ons huis' door Trees van Montfoort, schrijfster van het boek 'Groene theologie'. Zij is onderzoeker, predikant en lid van de werkgroep Theologie, Kerk en Duurzaamheid. Entree is vrij, vrijwillige bijdrage na afloop.



Als u via een bank-app aan de collecte wilt bijdragen, dan kan dat met deze QR-code:

Links – collectedoel



rechts – eigen gemeente

De diensten worden op video opgenomen en zijn via de website van de gemeente, onder het kopje 'Preken en luisterdiensten', tot de daaropvolgende zondag te bekijken. Helaas moet dit vanwege de regels van Buma/Stemra, anders kost het de gemeente heel veel geld i.v.m. copyrights.

📄 [www.doopsgezindenleeuwarden.nl](http://www.doopsgezindenleeuwarden.nl)

Mededelingen voor de liturgie graag uiterlijk vrijdag 12.00 uur e-mailen naar: [hannab@online.nl](mailto:hannab@online.nl) en [ellesfeenstra@outlook.com](mailto:ellesfeenstra@outlook.com)  
Bovenstaande mededelingen vindt u ook op 📄 [www.doopsgezindenleeuwarden.nl](http://www.doopsgezindenleeuwarden.nl)

Liederen (NL/FNL) overgenomen uit *Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk / Lieteboek – sjonge en bidde thús en yn tsjerke*

Liederen (DB) overgenomen uit *Liederenbundel ten dienste van de doopsgezinde broederschap*

Liederen (AjdL) overgenomen uit *Aan jou dit Lied – Liedbundel van een oecumenische basisgemeente*