



doopsgezinde
gemeente
leeuwarden

Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden

donderdag 14 april 2022, 19.00 uur

Avondmaalsviering

Organist: Wiebe Dijkstra;

voorganger: ds. Roelof Akse

Thema: *Met twee handen ...*



* Mededelingen en aansteken van de kaars

* Bemoediging en groet

* Zingen *God zij ons gunstig en genadig* NL 67: 1 en 3

* Gebed

* Bijbellezingen (NBV) *Jeremia 31: 31-33 Een nieuw verbond*
Johannes 13: 1-15 ... een voorbeeld gegeven

* Zingen *Toen Jezus wist: nu is gekomen* NI 569: 1-4

* Overdenking

* Orgelspel

* Open ruimte, in de viering van het avondmaal delen we brood en wijn



Uitnodiging tot het avondmaal

Op deze wijze verkondigen wij *Gods vrede en éénheid onder elkaar*

* Zingen *Ubi caritas* NL 568A

Van harte nodigen we u uit om deel te nemen aan deze maaltijd.

Laat het een tijd van bezinning zijn op wat Jezus zijn leven, sterven én opstanding ons te zeggen hebben; een maaltijd van vreugde om Gods rijk die komende is; een teken van éénheid en een aanmoediging om naar Christus' voorbeeld te leven en te delen.

* Gebed

* Brood en wijn worden rondgedeeld

* Lofzegging(Filip. 4: 7):

*De vrede van God, die alle verstand te boven gaat,
zal uw harten en uw gedachten bewaren in Christus Jezus
Amen*

* Dankgebed, voorbeden, stilte

na stilte zingen we *U wil ik danken* NL 381: 6

* Collecte voor Tanzatoto

Stichting Tanzatoto zet zich in voor verbetering van de levensomstandigheden van dove kinderen in Tanzania. Kinderen zijn hier vaak verstoken van speciale zorg of onderwijs en leiden geïsoleerde en onzichtbare levens. Traditionele opvattingen leiden tot discriminatie en stigmatisering. Tanzatoto komt op voor de rechten voor dove kinderen op basisniveau: in het gezin, de buurt, op school.

* Slotlied *O Geest der eeuwigheid* NL 672: 2

* Zegenbede

* Antwoordlied *In 't lichaam van de Heer* NL 672: 3

We doven de kaars en nemen in ons binnenste het licht met ons mee naar huis.

Mededelingen



Op zondag **24 april** Iona-zangmiddag om 15.00 uur o.l.v. René Silvis (dirigent) en Arjen Nauta (piano). Om 17.00 uur komen de ingestudeerde liederen terug in de Iona-viering o.l.v. Wilma Tiemersma en Tjitske Hiemstra. Opgave via mail tj.hiemstra@hetnet.nl of via intekenlijst achter in de kerk.

Met **Koningsdag** hebben we bij goed weer een theetuin op het voorplein. De kerk zelf is dan geheel ingericht voor de voorstellingen van de *Smokkelbern*. Wilt u meehelpen als schenker of bakker, geef u dan op bij Appie of op de intekenlijst achter in de kerk.

Op **donderdag 28 april om 15.00** uur wordt na een overdenking, muziek en voordracht in onze Vermaning, gevolgd door een korte wandeling naar het station, op het plein ervoor, een poëzietableau onthuld als een herinnering aan de Smokkelbern. Het is de historische plek waar vroeger de Joodse kinderen werden overgedragen aan het Friese verzet. Uit onze gemeente waren daar indertijd ds. Felix van der Wissel, en de brs Krijn van den Helm en Harm Kingma heel actief bij betrokken.

Aanmelden kan op de daarvoor bestemde lijst achter in de kerk of via [✉ koster@dgleeuwarden.org](mailto:koster@dgleeuwarden.org)



Als u via een bank-app aan de collecte wilt bijdragen, dan kan dat met deze QR-code:

De diensten worden op video opgenomen en zijn via de website van de gemeente, onder het kopje 'Preken en luisterdiensten', tot de daaropvolgende zondag te bekijken. Helaas moet dit vanwege de regels van Buma/Stemra, anders kost het de gemeente heel veel geld i.v.m. copyrights.

📄 www.doopsgezindenleeuwarden.nl



Mededelingen voor de liturgie graag uiterlijk vrijdag 12.00 uur e-mailen naar: hannab@online.nl en ellesfeenstra@outlook.com
Bovenstaande mededelingen vindt u ook op www.doopsgezindenleeuwarden.nl

Liederen (NL/FNL) overgenomen uit *Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk / Lietboek – sjonge en bidde thús en yn tsjerke*