



Voor alles is een tijd

eten

JE KUNT ALLEEN
TIJD VERSPILLEN
ALS JE VERGEET
ER VAN TE GENIETEN
Loeje

ontdekken



vielen

spelen

zingen



DG kliederkerk



Zondag 14 november

15.30 - 18.00 uur

in de doopsgezinde kerk

Wirdumerdijk 18, Leeuwarden

opgave: kliederkerk@dgleeuwarden.org



Fijn dat je komt

Samen een Bijbelverhaal ontdekken, vieren én eten.

Dat is waar het om draait bij Kliederkerk. Jong en oud ontdekken bij Kliederkerk op een creatieve manier samen de betekenis van Bijbelverhalen. De eerste kliederkerk is ondertussen geweest en mag als een succes bestempeld worden. Er is volop gelachen, gekliederd, gevierd en gegeten en dat smaakt naar meer!

Het thema van deze Kliederkerk is: Voor alles is een tijd.

Er is een tijd om te komen en een tijd om te gaan. Een tijd om te dromen en een tijd om te bestaan. Een tijd om te dansen en tijden met kansen. Tijden die tegenovergesteld van elkaar lijken te zijn. Maar, zijn ze dat wel? Ga samen met ons op onderzoek uit!



Wij nodigen jullie van harte uit om samen met ons te ontdekken wat het betekent dat er voor alles een tijd is. Jong of oud, Leeuwarder of geen Leeuwarder, gelovig of niet gelovig, wees welkom! Geef je op via  kliederkerk@dgleeuwarden.org.

En schrijf alvast de volgende datum in je agenda:

19 december, 6 februari, 27 maart en 29 mei

