



doopsgezinde
gemeente
leeuwarden

Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden

Vriendendienst, 7 november 2021

Voorganger: Tjitske Hiemstra

Pianist: Oeds Wijnsma

Thema: *Open de Deur*



* Mededelingen en aansteken van de kaars

* Bemoediging en groet

* Zingen *Zomaar een dak boven wat hoofden* NL 276: 1, 2

* Deuren die opengaan

* Gebed

* Zingen *Behüte mich, Gott* NL 16b

* Bijbellezing Psalm 23

* Zingen *Mijn God, mijn herder zorgt voor mij* NL 23c: 1, 2, 3, 5

* Bijbellezing Johannes 10: 1-9

* Zingen *Hier ben Ik* Iona 39: 1, 3, 4

* Overdenking

* Orgelspel gevold door Open ruimte

* Voorbeden / gebed *God fan fier en hein, ús heit* TT 229

* Collecte voor de ADS -Projecten Gemeenteopbouw + eigen gemeente (rozet)

De landelijke organisatie van de doopsgezinden, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS) ondersteunt projecten van gemeenten die zijn gericht op de ontwikkeling van vitale en bloeiende gemeenten. Dit doet de ADS door het organiseren van toerustingsbijeenkomsten en trainingen, het ontwikkelen van materiaal, het begeleiden van gemeenteprocessen en het adviseren van kerkenraden.

* Slotlied (staande) *Ga met God en Hij zal met je zijn* NL 416

* Zegenbede

Hear, wy freegje no, Jo seine op ús wei
Hear, wy freegje Jo, wês mei ús eltse dei (2x)
Amen

We doven de kaars en nemen in ons binnenste het licht met ons mee naar huis.



Mededelingen

Volgende week (**14 november**) is er weer een inzameling voor de Voedselbank. Neem een beetje extra mee wanneer u boodschappen gaat doen en zet het alvast klaar. Op het uitgedeelde strookje kunt u zien wat de Voedselbank graag zou willen ontvangen. U kunt de producten ook door de week al afleveren bij de kerk, maar maak **eerst** een afspraak met onze koster.

Kliederkerk

Samen een Bijbelverhaal ontdekken, vieren én eten. Dat is waar het om draait bij Kliederkerk. Jong en oud ontdekken bij Kliederkerk op een creatieve manier samen de betekenis van Bijbelverhalen. De eerste kliederkerk is ondertussen geweest en mag als een succes bestempeld worden. Er is volop gelachen, gekliederd, gevierd en gegeten en dat smaakt naar meer!

Op 14 november van 15:30 tot ongeveer 18:00 hebben we hier in de doopsgezinde kerk aan de Wirdumerdijk 18 weer een Kliederkerk. Het thema van deze Kliederkerk is: *Voor alles is een tijd*.

Er is een tijd om te komen en een tijd om te gaan. Een tijd om te dromen en een tijd om te bestaan.

Een tijd om te dansen en tijden met kansen. Tijden die tegenovergesteld van elkaar lijken te zijn.

Maar, zijn ze dat wel? Ga samen met ons op onderzoek uit!

Wij nodigen u van harte uit om samen met ons op zoek te gaan Jong of oud, Liwwadder of niet, gelovig of niet gelovig; Wees welkom! Opgeven kan via ✉ kliederkerk@dgleeuwarden.org.

Komende activiteiten

Dinsdag	9 november	14.00 uur	Mennokring (oudere zusters)
Dinsdag	9 november	16.00 uur	Broederkring
Woensdag	10 november	19.30 uur	Avondzusterkring
Vrijdag	12 november	12.30 uur	Kort meditatie moment in Oergong
Vrijdag	12 november	19.30 uur	30/40'ersgroep
Zondag	14 november	11.30 uur	Koorrepetitie
Zondag	14 november	15.30 uur	Kliederkerk voor (groot)ouders en kinderen samen
Dinsdag	16 november	18.30 uur	20'ers
Woensdag	17 november	18.00 uur	Jeugdgroep
Donderdag	25 november	20.00 uur	Theaterstuk Kees van der Zwaard 'Bonhoeffer – Wie ben ik?'

De diensten worden op video opgenomen en zijn via de website van de gemeente, onder het kopje 'Preken en luisterdiensten', tot de daaropvolgende zondag te bekijken. Helaas moet dit vanwege de regels van Buma/Stemra, anders kost het de gemeente veel geld i.v.m. copyrights op de liederen.

📄 www.doopsgezindenleeuwarden.nl

Mededelingen voor de liturgie graag uiterlijk vrijdag 12.00 uur e-mailen naar: hannab@online.nl en ellesfeenstra@outlook.com

Bovenstaande mededelingen vindt u ook op 📄 www.doopsgezindenleeuwarden.nl

Liederen (NL) overgenomen uit *Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk*.

Liederen (Iona) overgenomen uit *Liederen en gebeden uit Iona & Glasgow*

Liederen (TT) overgenomen uit *Tuskentiden - oanjfjend lieteboek*