

doopsgezinde
gemeente
leeuwarden

Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden

Zondag 30 mei 2021

Organist: Folkert Binnema

zangers: Petra Prins en Nynke Smit – Kloosterman
voorganger ds. Roelof Akse

thema: *'Eén van Geest, één lichaam'*



* Mededelingen, aansteken van de kaars

* Bemoediging en groet

* Inleidende woorden

* Orgelspel (Bach)

* Gebed,

Afgewisseld met zingen

Hoor Gij ons aan!

NL 364

* Bijbellezing

1 Kor. 12: 4-7 en 11-18 (NBV)

* Zingen

De Geest des Heren heeft

NL 686

* Overdenking

Jesaja 55: 12 (een nieuw verbond)

*'Vol vreugde zullen jullie uittrekken
en in vrede zul je huiswaarts keren.*

*Bergen en heuvels zullen je juichend begroeten, en
alle bomen zullen in de handen klappen'*

Mijn zusters en mijn broeders,

Eén van Geest, één lichaam!

(Dia 1) Dit beeld van 1 Kor. 12 wil ik aan u uitleggen door middel van enkele bomen!

Want bomen zijn net mensen, maar dan *iets* anders.

Door onze verscheidenheid zijn we geen eenheid; door onderlinge verschillen zijn we individuen.



Door Gods geest kunnen we uit dat individuele/die solo worden opgetild. Door geestkracht kunnen we scherpe kanten van 't eigenbelang naar de achtergrond verplaatsen.

Op die manier volgt:

Door onze verscheidenheid zijn we een levend lichaam met een grote diversiteit aan talenten.

En onderlinge verschillen zijn vruchtbaar, uitdagend.

Geen concurrenten zijn we van elkaar, zusters en broeders zijn we. Ook onze gasten zijn zusters en broeders.

Mensen zijn net bomen! Op deze manier wil ik 't u uitleggen.



(Dia 2, perenboom)

In Korinthe, in Leeuwarden, in Tytjerk staan er mensen in bloei! Ze vertoeven in 't voorjaar van hun leven, *het is mei! Het is mei!*

Vanuit hun wortels worden sapstromen wakker; er stroomt leven, er stroomt voeding; er stroomt inspiratie. Deze bomen halen diep adem; deze mensen stromen vol en 't hart klopt krachtig. Geduldige knoppen van wintertijd worden aangeraakt, ze gaan open.

Effata!

Al die bloesems in de knop gaan open, in 't licht, in de warmte. Het is een belofte voor het najaar. Al spoedig verschijnen er kleine vruchten. Het zijn vruchten van de Geest!

(dia 3, wilg beschadigd).

In Korinthe, in Leeuwarden, in Stiens zijn er mensen beschadigd. Ze zijn gegroeid, tot wasdom gekomen. Hun takken en armen ten hemel geheven ... vele seizoenen verglijden ongemerkt ... en dan: een blikseminslag of een storm.

Een hevige wind uit een onbeschutte hoek doet de boom op haar grondvesten trillen. Deze stormachtige tegenslagen maken schade. *Er is kwetsbaarheid.*

Enkele lichaamsdelen hangen er slapjes bij.

Soms krijg je een flinke klap op de heup en loop je mank.

Soms krijg je een klap op je ziel, blauwe plekken op 't levensgeluk. Het liefste blijf je binnen, onder de trap. Niet de deur openen. Onder een dak van bladeren wegkruipen.

Dieper en dieper onder je eigen dekens van huid kruip je weg.

(dia 4 en 5, palmen aan het water).



In Korinthe, in Leeuwarden en in Goutum staan er bomen aan het stromende water!

Ze staan fier, rechtop. Ze hebben grote bladeren, ze hebben een groot hart (dia 4).

Ze zijn gegroeid, het is een groei in rechtvaardigheid, het is een groei in eerlijkheid naar jezelf en naar anderen.

Deze palmen voeden zich met bronnen in de buurt.

Deze mensen vinden bronnen van leven; bronnen die iets van levend water kunnen schenken, *onbelemmerd.* (dia 5).

Dat lukt niet met vluchtigheid of oppervlakkigheid.

Het is nodig dat bomen zich wortelen. Dat je wortels zich verdiepen en verspreiden: *houvast!*

Deze bomen en mensen koesteren hun wortels.

Deze mensen beseffen, dat *geworteld in een traditie* betekent: onderzoeken, tot je nemen en telkens vernieuwen.

Voor hun omgeving zijn deze bomen een weldaad.



(terug naar dia 4). Want ze geven schaduw; *'overdag kan de zon je niet steken'*. (Psalm 121)
Het is heerlijk vertoeven in de schaduw van deze palm. Door 't grote geveerde blad, *'t hart*, zijn deze mensen in staat om kwetsbaren onder hun hoede te nemen. Het bronwater stroomt ... én verkwikt de ziel!



(dia 6, huid van redwood). In Korinthe en in Leeuwarden staan er bomen met een dikke huid.

Ze laten zich moeilijk kennen, wat voor een boom is dat?

Wie ben je? Wat gaat er door je heen?

De schors bladdert met vraagtekens op de kop.

Er is grijs, er is rood, er is een vermoeden. Er is enige zelfkennis; maar kritische vragen worden niet gedeeld of onderzocht.

Hoe kom je binnen bij deze boom? Het is de vraag of dat lukt.

Een dikke huid, een stevige bast is ook beschermend, het biedt veiligheid, het biedt zekerheid.

Geduld en een gezonde nieuwsgierigheid sluiten vriendschap.

Vriendschap en relativering met enige humor vormen een verband;

Het is een stimulans die inzicht kan geven.

Maar je moet deze bomen niet te dicht op de huid zitten.

Voor het contact, voor 't wezenlijke contact heb je de meeste kans bij de bladeren,

Met gevoelige zintuigen: horen wat die boom zegt?

Met gevoelige zintuigen: *in haar ogen weerspiegeld, 't voorjaar!*

(Dia 7, vuur in de boom, een meidoorn).

In Korinthe, in Leeuwarden, in De Trynwalden staan er bomen met vuur in hun takken. Het zijn bomen die door de geest worden aangeraakt, kleine en grote bomen; ze ontvangen licht.

EN! Ze verspreiden licht, wat ze niet altijd *zelf* zullen opmerken.

Het vuur in deze bomen is niet verterend, het is geen verschroeiende brand. Dat is wonderlijk.

Het is een louterend vuur; het vuur schenkt inzicht, verheldering.

Kun je er dichterbij komen?

Kun je 't Goddelijke Licht zo naderen dat er een omarming kan plaatsvinden?

Slechts een enkele, verlichte geest is dat gegeven.

Bij Horeb kreeg hij horen *'Mozes! Mozes! Kom niet dichterbij'*. (Ex. 3: 5).

Toch laat God zich naderen. *Toch wel!* door haar Geest, die duif! laat de Barmhartige zich kennen.

Door Jezus, *mensenzoon*, laat God zich kennen.

Het is aan ons, het is aan mij om je gezicht te keren naar de zon, zoals een zonnebloem.

En bovendien, het aangezicht van de Eeuwige is te herkennen in het aangezicht van mijn naaste. (E. Levinas)



(Dia 8, metasequoia, Californië). In Korinthe en in Leeuwarden staan grote bomen.

In bepaalde delen van de wereld staan ontzagwekkende bomen.

(Hier in de binnentuin staat een jonger zusje).

Ze zijn oud, ze zijn meters dik, ze zijn groot en héél hoog!

Dergelijke bomen zijn als gebeden, hun groene taal gaat heen en weer tussen aarde en hemel.

Deze bomen, deze mensen... hebben veel levenservaring.

Ze zijn in staat om lang én stil te luisteren ...

(in stilte)

Vele bomen, één van geest.

Vele mensen, één lichaam

Door onze onderlinge verschillen zijn we een veelkleurig, levend lichaam met een grote diversiteit aan talenten. Onderlinge verschillen zijn vruchtbaar en uitdagend.

Geen vreemden zijn we van elkaar, vooral zusters en broeders! Ook onze gasten zijn zusters en broeders.



*Dus: 'Vol vreugde zullen we uittrekken
en in vrede zullen we huiswaarts keren.
Bergen en heuvels zullen ons juichend begroeten, en
alle bomen klappen in de handen!'
(naar Jesaja 55: 12)*

* Orgelspel (Bach)

* Gebed, na stilte het gezongen gebed

God fan fier en hein ús Heit

TT 229

* Afsluitende woorden

* Zingen

Kom, laat ons deze dag

NL 672: 1, 3 en 2!

* Zegenbede met de kleuren van de regenboog

Hear, wy freegje no, Jo seine op ús wei
Hear, wy freegje Jo, wês mei ús eltse dei (2x)
Amen

* Collecte bij de uitgang voor Faridpur

Op initiatief van plastisch chirurg C. Spronk is Faridpur in Bangladesh en in Noord-Nigeria een project gestart om lichamelijk gehandicapten door chirurgische ingrepen weer een menswaardig bestaan te bieden.



Mededelingen

Aanmelden voor de diensten kan van **vrijdag 10.00 uur tot zaterdag 12.00 uur** via de kosterij. Telefonisch ☎ **06 202 98 591** – u kunt de voicemail inspreken – of ✉ koster@dgleeuwarden.org. Graag uw naam / namen en telefoonnummer vermelden en met hoeveel personen u komt. De lijst met aanwezigen wordt samengesteld voor het geval achteraf blijkt dat een persoon die in deze dienst aanwezig was, besmet is met COVID-19. In dat geval wordt deze lijst ter beschikking gesteld aan de GGD i.v.m. het voorgeschreven contactonderzoek. De lijst wordt op een afgesloten plek bewaard en aan niemand ter inzage gegeven. Twee maanden na de dienst wordt deze lijst vernietigd.

De diensten worden op video opgenomen en zijn via de website van de gemeente, onder het kopje 'Preken en luisterdiensten', tot de daaropvolgende zondag te bekijken. Helaas moet dit vanwege de regels van Buma/Stemra, anders kost het de gemeente heel veel geld i.v.m. copyrights.

🌐 www.doopsgezindenleeuwarden.nl

Hebt u een groep, overleg met de koster over wat er mogelijk is, en houd u aan de maatregelen (mondkapje, afstand houden, handen wassen etc.).

Mededelingen voor de liturgie graag uiterlijk vrijdag 12.00 uur e-mailen naar: hannab@online.nl en.ellesfeenstra@outlook.com

Bovenstaande mededelingen vindt u ook op 🌐 www.doopsgezindenleeuwarden.nl

Liederen (NL) overgenomen uit *Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk*.

Liederen (TT) overgenomen uit *Tuskentiden - aanfolgend lieteboek*