



## Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden

Zondag 6 september 2020

voorganger ds. Roelof Akse

orgel: Gerben Bergstra; trompet: Renee van der Veen

cantors: Jan Pijnakker en Roelof Akse

thema: *Zegen op haar schoot*



doopsgezinde  
gemeente  
leeuwarden

- \* Mededelingen, aansteken van de kaars
- \* Bemoediging en groet
- \* Zingen *Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer* NL 84: 1 en 3
- \* In Memoriam br. Johan Sieger Hempenius
- \* Zingen *Zing voor Gods kracht* Iona 6: 2 en 4
- \* Gebed
- \* Bijbellezing Ruth 4: 13-17 (NBV)
- \* Zingen *Dank, dank nu allen God* NL 704: 1 en 2
- \* Over 'Blessed generation' door Ria Fennema
- \* Muziek
- \* Overdenking

Mijn zusters en mijn broeders,

*A blessed generation!* Is een bepaalde generatie uitverkoren, gezegend?

*Nee*, dat geloof ik niet. Wel heeft de ene generatie, op die bepaalde plek, meer mogelijkheden dan een andere generatie.

Zo maakt het uit *waar* je wieg heeft gestaan, in Aleppo of Damascus (Syrië) of in Helsinki (Finland);

Het maakt uit *wanneer* je geboren bent: in Colombia 1946; of in Canada 2002, of Berlijn 1930.

Dat zijn macro omstandigheden. De micro omstandigheden, zoals het gezin waarin je geboren wordt, de straat, de buurt, of de school kunnen nog meer verschillen en vertellen.

Welke mogelijkheden en kansen doen zich voor?

*'it was niks, it is niks ... , ut wurd nooit wat!'* (Cambuur heeft MVV met 7-1 verslagen!)

Of: *'we gaan ervoor!'*

Een gezegend mens ontvangt en geeft; een gezegend kind ontvangt en schenkt;

Een gezegende boom geeft en ontvangt!

Het ga je goed boom! Het ga je goed in de herfst, struik vol met bramen!

Het ga je goed mens, op dat kruispunt in je leven, waar je nu *stil* staat!

Het ga je goed *kind*, in je verwoede pogingen om te kliederen.  
Je zult gevoed worden met melk en honing, met zin en onzin.  
Ontwikkel je onderscheidingsvermogen, wees geduldig. *'WE are the world!'*

*'A blessed generation'* in Afrika, Kenia. Een toekomst creëren voor kinderen in moeizame omstandigheden. Waar ouders ontbreken, of een moeder langdurig ziek is, of waar een vader onbekend is. Waar te weinig middelen zijn om schoolgeld en kleding te betalen.  
Met andere woorden: *tekort*.  
Welke intentie heb je om deze en om volgende generaties *'gezegend'* te noemen?  
Dat er in *Godsnaam* een zegen mag zijn? *Adonai (Heer) ... zegen deze kinderen!*

Vervolgens ga je ziet zitten wachten met handen op je schoot.  
Er gebeurt iets! Vanuit dat barmhartige *gewoel* in je buik ontstaat er verzet tegen onrecht.  
*Opstand ...* revolutie in al die vezels en touwtjes die je vast houden aan het zekere bestaan.  
Er volgt een opstaan tot gerechtigheid: *Handen uit de mouwen, voeten in de klompen*.  
Er wordt een huis gebouwd; er ontstaat een gemeenschap met voorzieningen. Bij het huis wordt een tuin aangelegd! Zonder tuin géén huis! Zonder groen geen steen, zonder water geen vruchten.

Dit huis kent vele kamers! Er is een keuken, er zijn bedden; mensen die je stimuleren én, zo nodig, corrigeren.  
Er is toekomstgericht onderwijs: leer een vak! Exploreer je talenten: *Carry on! Don't give up!*  
Kijk drie seconden achterom ... en minstens 17 minuten vooruit.

Bethlehem ligt overal in onze achtertuin.  
Het ligt in Kenia, in Zuid-Afrika, Bethlehem ligt in Friesland, in Bolivia!

Er is hongersnood! Er is gebrek aan brood!  
*Hoe kan dat?* In dit broodhuis ... in dit graanland? Een gebrek ... een tekort?  
Is het land onvruchtbaar geworden? Is het regenseizoen voorbijgegaan, zonder dat er een druppel is gevallen? Is het klimaat onbetrouwbaar geworden? Sprinkhanen? Een onbekend en woekereend virus? Of zijn er strijdende partijen, waardoor boeren geen zeis maar een zwaard ter hand nemen; *kalasnikov ...*

Tekort ... en honger dreigt.  
We hebben op de wereld zoveel voor handen! Onze digitale voorraadschuren reiken tot aan het plafond ... en hoger!  
Toch dreigt er een tekort aan solidariteit; is er een tekort aan warmte en koestering, een tekort aan geloof en hoop. De website [www.liefde](http://www.liefde) laat zich via het scherm niet aanraken.

Vrouw, man, twee zonen vluchten weg!  
Ze worden *zwerper-te-gast* op de velden van Moab (Naardense Bijbel).  
In den vreemde ... minstens 500 kinderen in de opvangkampen van Lesbos ...  
Daar sterft de man: Elimelech  
Daar sterven de beide zonen: Machlon en Kiljon.  
Vrouw blijft over: Noömi! *'Lieflijke'*  
Maar wat er gebeurt in dat vreemde land is helemaal niet liefelijk! Integendeel, het is hartverscheurend.  
Dan staat ze op, om met haar beide schoondochters terug te keren.  
Het is een onzekere en moedige stap.

Als zij aankomt in Bethlehem (*waar dat ter wereld ook is!*) dan zeggen de buurvrouwen: *'is dit Noömi?'* (Ruth 1: 19)

Ze herkennen haar niet meer. Ze twijfelen.

De rimpels van het lachen hebben zich vermenigvuldigd tot bittere sporen in haar huid én onder haar huid. Haar naam verandert; en haar wezen van *liefelijke* naar bittere ... *Mara!*

Gelukkig, in haar situatie, is daar die schoondochter: *Ruth*, haar naam betekent *vriendin*.

Deze vriendin uit dat vreemde land is solidair, zij steekt haar handen uit de mouwen. Er verschijnt brood op de plank. De achtergebleven aren op 't land verzamelt ze met armen vol.

We lezen het *bijna*-slotgedeelte van dit kleine Bijbelboekje, slechts vier hoofdstukken.

Er is een zogenaamde *'losser'*, Boaz (*in hem is kracht*). Uit zijn relatie met Ruth wordt een zoon geboren. In het geheimenis van die samensmelting wordt Gods naam genoemd.

Verwondering, dankbaarheid; meer dan biologie klinkt hier het lied van theologie, of beter: *theofanie* (een godsverschijning).

Wat je niet kunt bevatten ... daar kun je over zingen, of orgel- of trompetspelen!

Die buurvrouwen hebben vast een geboortelied gezongen: *'Geprezen zij de Heer'* (psalm 66).

En hun belofte klinkt vol overtuiging: *'hij zal je levensvreugde teruggeven'*

Deze vrouwen herinneren zich nog Noömi haar terugkeer in het 'broodhuis'.

In de oorspronkelijke taal klinkt het sterker: *'Hij zal je ziel doen terugkeren'*

Of: *'die je bezieling doet terugkeren'* (Naardense Bijbel).

Een mens zonder ziel, iemand zonder bezieling is leeg, zonder bodem, zonder perspectief. *Verbitterd, cynisch ...*

Een terugkeer van die ziel, *nefesh*, doet je opluchten, oprichten,

Enkele rimpels rond je mond bewegen zich tot een glimlach.

Je strekt je handen uit: om te ontvangen, om te putten uit die levensbron.

Noömi neemt de jongen op haar schoot en verzorgt hem! (*aan haar boezem ...*)

*'Noömi heeft een zoon gekregen'*, zo zingen de buurvrouwen. Zij geven hem een naam: *Obed ...* hij die dient, de dienende.

Ten slotte over *Blessed generation*.

Het is niet enkel een zaak van mensen, wat er gebeurt tussen Nederland en Kenia.

Het is niet enkel een zaak van God, wat er gebeurt tussen Kenia en Friesland.

Met allerlei dienende draden zijn we, in een driehoek, verbonden.

En wij zegenen het kind dat op de schoot zit van jullie organisatie.

En het kind **zegt ons!** Schenkt levensvreugde in grijze dagen!

Amen



\* Orgelspel

\* Dank- en voorbeden, na stilte bidden we samen *Onze Vader* (NBG'51)

\* Gezongen zegenbede                      *Zegen ons, Algoede*    NL 415: 1, 2 en 3

\* De kaars wordt gedoofd ...

\* Collecte bij de uitgang voor Arme kant van Nederland en eigen gemeente

De werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA is een interkerkelijke werkgroep, ingesteld door de Raad van Kerken in Nederland en het arbeidspastoraat DISK. Door de economische crisis is hulp aan de armsten in de samenleving harder nodig dan ooit. Informatie:

\* \* \* \* \*

### Mededelingen



Vanmiddag is er Kliederkerk.

#### Komende activiteiten

6 sept.	15.00 uur	Kliederkerk	Kerk
8 sept.	16.00 uur	Broederkring	Gemeentecentrum
9 sept.	18.00 uur	Avondzusterkring	Gemeentecentrum
10 sept.	19.30 uur	Oriëntatiekring	Kerkenraadskamer
11 sept.	10.00 uur	Comfortermakers	Gemeentecentrum
15 sept.	18.30 uur	20'ers groep	Gemeentecentrum
16 sept.	18.00 uur	Jeugdgroep	Gemeentecentrum

De diensten worden op video opgenomen en zijn via de website van de gemeente, onder het kopje 'Preken en luisterdiensten', tot de daaropvolgende zondag te bekijken. Helaas kunnen ze niet langer online staan vanwege de regels van Buma/Stemra, anders kost het de gemeente heel veel geld i.v.m. copyrights. 🌐 [www.doopsgezindenleeuwarden.nl](http://www.doopsgezindenleeuwarden.nl)

Aanmelden voor de diensten kan tot zaterdag 12.00 uur via de kosterij. ☎ 058-2124073 – u kunt de voicemail inspreken – of ✉ [koster@dgleeuwarden.org](mailto:koster@dgleeuwarden.org). Graag uw naam / namen en telefoonnummer vermelden en met hoeveel personen u komt.

De lijst met aanwezigen wordt samengesteld voor het geval achteraf blijkt dat een persoon die in deze dienst aanwezig was, besmet is met COVID-19. In dat geval wordt deze lijst ter beschikking gesteld aan de GGD i.v.m. het voorgeschreven contactonderzoek. De lijst wordt op een afgesloten plek bewaard en aan niemand ter inzage gegeven. Twee maanden na de dienst wordt deze lijst vernietigd.

Mededelingen voor de liturgie graag uiterlijk vrijdag 12.00 uur e-mailen naar: [hannab@online.nl](mailto:hannab@online.nl) en [ellesfeenstra@outlook.com](mailto:ellesfeenstra@outlook.com)

Bovenstaande mededelingen vindt u ook op 🌐 [www.doopsgezindenleeuwarden.nl](http://www.doopsgezindenleeuwarden.nl)

Liederen (NL) overgenomen uit *Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk*.

Liederen (Iona) overgenomen uit *Liederen en gebeden uit Iona & Glasgow*