



doopsgezinde
gemeente
leeuwarden

Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden

30 augustus 2020

Organist: Gerben Bergstra, Voorganger: Tjitske Hiemstra

Zang: Nynke Smit en Koos Jorritsma

thema: *Geloof en vertrouwen*



* Mededelingen en aansteken van de kaars

* Bemoediging en groet

* Zingen *In de veelheid van geluiden* NL/FNL 283: 1-4

* Gebed

* Zingen *Wij zoeken hier uw aangezicht* NL 281: 1, 2, 3, 6, 10

* Bijbellezing Matteus 17: 1-8, -13

* Zingen *Neem mij aan zoals ik ben* NL 833 (Ned. + Frysk)

* Bijbellezing Matteüs 17: 14-20

* Zingen *Wil je opstaan en mij volgen* Iona 40: 1, 4 en 5

* Overdenking

Gemeente van Christus,
Geloof als een mosterdzaadje, als een mosterdkorrel!
Die korrel zit op de liturgie geplakt, maar hoe staan we open
of ontvangen we dat geloof?
*Dat is in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna, en met lijf
en ziel besta in U en Gij in mij...*



Tsja, dit is de eerste dienst weer na mijn vakantie. De eerste week waarbij er van alles en nog meer langs kwam en elke dag las ik opnieuw deze tekst van Matt. 17 als antenne voor geloof en vertrouwen. Steeds sterker kon ik meevoelen hoe je van de berg in het dal kunt afdalen. Van een paradijselijke ervaring naar de dagelijkse realiteit. En ik dacht, laat ik daarvan op deze zondag maar vertellen, dat zal vast herkenning oproepen.

Wij zijn 2 weken met de kajuitboot het water opgegaan: Lauwersmeer, Groninger Reitdiep, dwars door Groningen-stad, langs Assen de Drentse Hoofdvaart op tot Hoogersmilde en toen even terug naar de Turfroute, dwars door Appelscha en Oosterwolde en de Tjonger af tot 't Tjeukemeer, Sloten, Woudsend, langs IJlst, Bolsward, Bolswarder vaart, Dronrijp, Franeker, Kleiroute naar Berlikum en dan de Elfsteden route en de laatste nacht geslapen bij Bartlehiem. Vanwege de hitte zwommen we veelvuldig in het frisse water rond de boot om af te koelen.

Elke ochtend gingen rond een uur of 9 de touwen weer los en voeren we verder en ik zat vaak voorop de boot te kijken naar het water met de lucht daarin weerspiegeld, het riet langs de kanten, de eenden of reithintsjes, de waterlelies, pompeblêden, de vele reigers die een visje vangen en de volop

schijnende zon. Wij hebben hier geen bergen, maar misschien kan het Friese water wel vergelijkbaar zijn, qua mystieke ervaring.

In de avond las ik het tweede boek van Raynor Winn *De wilde stilte*. Het vervolg op het *Zoutpad*, waarin de schrijfster en haar man langs de Zuidkust van Engeland gaan lopen, nadat ze in hun leven alles zijn kwijtgeraakt. Het vervolg gaat nog verder rond de instinctieve verbinding tussen onze ziel en de natuur, en hoe belangrijk die is voor ons allemaal.

Dit boek paste uitstekend bij de *Groene theologie*, die ik op de boot wilde lezen, maar daarvoor was het eig. te heet. Wel las ik *de Epiloog* van Geert Mak bij zijn dikke boek *Grote Verwachtingen uit 2019: Een epiloog rond corona!* Enkele zinnen deel ik vandaag graag met u, omdat ze me zo raakten: Hij schrijft: *Deze pandemie is, hoe ingrijpend ook, een verhaal met een begin en een eind, een situatie waarin – zij het met grote moeite – het nodige valt bij te sturen. De komende klimaatcrisis is, wat dat betreft, ongenadig: als die eenmaal volop losbreekt is er weinig of niets meer aan te doen. In dat licht is deze pandemie geen goddelijke straf, maar eerder een laatste waarschuwing.*

Het is alsof je Jezus van de hemelse berg neerdalend in de aardse realiteit hoort zeggen: Wat zijn jullie toch een ongelovig en dwars volk. Hoe lang moet ik jullie nog verdragen en het met jullie uithouden??

Tegelijk eindigt onze lezing vandaag met de zin: **Niets zal voor jullie onmogelijk zijn!**

In vakantie zit het woord vacare: Leeg worden van – leeg voor God, voor jezelf, voor elkaar, leeg worden tot iets nieuws?

Jezus ging een hoge berg op en zijn drie leerlingen zagen hem veranderen: zijn gezicht stralend als de zon, de kleren wit als het licht. Een hemels gebeuren dus, met ook nog een hemelse stem: Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Woorden, die ook klonken bij zijn doop!

En Mozes was er ... die het volk ooit uit Egypte had bevrijd en op de berg de 10 woorden ontving.

En Elia was er ... die grootse profeet die God ontmoette op de Horeb in de fluisterende stilte.

Deze twee grootten uit de oude verhalen waren met Jezus in gesprek.

Spraken ze hem moed in voor de toekomst?

Inspireren ze hem, hoe hij wet en profeten gestalte kan geven in zijn tijd?

Petrus wil dit gebeuren wel voor langere tijd vasthouden en drie tenten opslaan.

Dicht bij God blijven, hoog en droog, zonder alle ellende op de begane grond. Maar dan glijdt de schaduw van een stralende wolk over hen heen en is het visioen voorbij en dalen ze de berg weer af.

Beneden aangekomen, valt er een vader op zijn knieën vragend om genezing voor zijn zoon.

Van de Vader en Zoon in hemels licht, dalen we af naar een vader en zoon in aardse twijfel of duister.

De leerlingen konden hem niet genezen, zegt de vader.

Kyrie-eleison, ontferm U, Heer, heb medelijden.

De zoon is maanziek, zegt de vader. We denken nu aan epileptische aanvallen, die komen en gaan, zoals ook de maan verandert van gestalte van vol, in half vol etc. Jezus geneest hem van de demon.

Marcus vertelt meer over de relatie vader-zoon. In hoeverre heeft de vader geloof en vertrouwen in de eigenheid, eigen ontwikkeling van zijn zoon, zodat deze kan opstaan en leven gaan.

Mattheus legt echter de nadruk op het gebrek aan geloof van de leerlingen, hun kleingeloof, hun bytsje fertrouwen of jimme leauwen is te swak, zeggen Friese vertalingen.

Vanuit dat lichtende visioen valt het Jezus misschien extra op, dat er zo weinig geloof en vertrouwen is tussen vader en zoon, bij de leerlingen, evenals bij de latere gelovigen voor wie Matteus dit verhaal schrijft. Ik vind het fijn, dat dit verhaal niet eindigt met **die** zin over gebrek aan geloof.

Jezus zegt er bewust meteen iets anders achteraan: *Ik verzeker jullie: Als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen: "verplaats je van hier naar daar!" en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn.*

Hebben we wat aan dit beeld? Kan dit ons wel geloof en vertrouwen geven?

Is dit niet een veel te overtrokken beeld? Of wil Jezus onze beperktheden openbreken en ons creatief en ruimdenkend maken? Er is veel meer mogelijk dan je maar zou kunnen bedenken!

Hoe vaak zeggen wij tegen elkaar: Ik zie er als een berg tegenop?

Maar als we beginnen met er werkelijk eerlijk naar te kijken, met het ter sprake brengen, met op te ruimen wat er gevoelsmatig aan vastkleeft, of hoe je maar met je eigen hoge berg aan de gang wilt. Als je begint met een stapje te zetten in het geloof en vertrouwen, dat daar een volgende stap uit voortkomt dan zal die berg steeds kleiner worden.

Als je blijft zitten in vertwijfeling vanwege die berg, zal deze zich nooit verplaatsen.

Jezus wil ons helder en duidelijk maken, als je geloof maar als een piepklein mosterdzaadje is en je doet er iets mee, dan is dat al genoeg, want die korrel groeit uit tot de grootste van alle tuinplanten.

Als we de kerk dichthouden uit angst voor corona, dan gebeurt er niets.

Als we proberen incl. alle regels er toch wat van te maken, blijkt ook nog koffie drinken mogelijk in de open ruimte van het café op 's Heren Waltje

Als we denken, we worden allemaal ouder; het is een aflopende zaak, dan gebeurt er niets!

Als we proberen een jeugdwerker aan te stellen, komt ineens Petra op ons pad en gaan we komende zondag opnieuw Kliederkerk opstarten, thema GELUK, en ook een 20ersgroep zal gaan beginnen.

Ik denk aan de klimaatcrisis, het heeft ons aller inzet nodig! Zo ook de vluchtelingenkinderen op Lesbos. Ik denk dat we allen persoonlijke voorbeelden kunnen noemen ... misschien bij de koffie.

Laten we blijven geloven en vertrouwen op de kiemkracht van kleine stappen in coronatijd en ook rond ons klimaat en de groene theologie, waar de gemeentezondag van 4 oktober over zal gaan.

Het zal soms leven op de wind zijn, broos en kwetsbaar als een kind ...

en toch: Laten we geven wat we hebben, zodat de wereld rondom ons, zich herschept en Gods leven en kiemkracht wordt gewekt in ons. Ieder op eigen wijze.

Om dit deze week bewust te blijven, heb ik een mosterdzaadje geplakt op de liturgie.

Neem kleine stappen in liefde met geloof en vertrouwen, dan is uiteindelijk van alles mogelijk!

Amen

* Orgelspel

* Open ruimte

* Voorbeden / gebed, stilte, onze Vader (NBV)

Onze Vader in de hemel,
Laat uw naam geheiligd worden,
Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen

* Slotlied

Ga met God en Hij zal met je zijn

NL/FNL 416

* Zegenbede

Hear, wy freegje no, Jo seine op ús wei
Hear, wy freegje Jo, wês mei ús eltse dei (2x)

Amen

* Collecte bij de uitgang voor de Christian Peacemakers Teams

Christian Peacemaker Teams (CPT) is een internationale organisatie, die zich inzet voor de vrede. Oorspronkelijk werd de organisatie opgericht door doopsgezinden. Vrijwilligers van CPT zijn op geweldloze wijze actief als internationale waarnemers en bemiddelaars in conflicten op verschillende plaatsen in de wereld. CPT zetelt in Chicago. In 2009 heeft zich onder auspiciën van Doopsgezind Wereldwerk de steungroep CPT Nederland ontwikkeld.



Mededelingen

Belangstellendenavond: 3 september om 19.30 uur in het Gemeentecentrum

Kliederkerk: 6 september om 15.30 – opgave vooraf noodzakelijk ✉ kliederkerk@dgleeuwarden.org

De diensten worden op video opgenomen en zijn via de website van de gemeente, onder het kopje 'Preken en luisterdiensten', tot de daaropvolgende zondag te bekijken. Helaas moet dit vanwege de regels van Buma/Stemra, anders kost het de gemeente heel veel geld i.v.m. copyrights.

🌐 www.doopsgezindenleeuwarden.nl

Aanmelden voor de diensten kan tot zaterdag 12.00 uur via de kosterij. Telefonisch ☎ 058-2124073 – u kunt de voicemail inspreken – of ✉ koster@dgleeuwarden.org. Graag uw naam / namen en telefoonnummer vermelden en met hoeveel personen u komt.

De lijst met aanwezigen wordt samengesteld voor het geval achteraf blijkt dat een persoon die in deze dienst aanwezig was, besmet is met COVID-19. In dat geval wordt deze lijst ter beschikking gesteld aan de GGD i.v.m. het voorgeschreven contactonderzoek. De lijst wordt op een afgesloten plek bewaard en aan niemand ter inzage gegeven. Twee maanden na de dienst wordt deze lijst vernietigd.



Bovenstaande mededelingen vindt u ook op 🌐 www.doopsgezindenleeuwarden.nl

Mededelingen voor de liturgie graag uiterlijk vrijdag 12.00 uur e-mailen naar: hannab@online.nl en ellesfeenstra@outlook.com

Liederen (NL/FNL) overgenomen uit *Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk / Lieteboek – sjonge en bidde thús en yn tsjerke*.

Liederen (Iona) overgenomen uit *Liederen & gebeden uit Iona & Glasgow*.