



doopsgezinde
gemeente
leeuwarden

Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden

Zondag 2 augustus 2020, zevende zondag van de zomer

Voorganger ds. Roelof Akse

Organist: Gerben Bergstra; cantor: Baukje van Dijk

thema: *Broodnodige verbinding*

* Mededelingen, aansteken van de kaars

* Bemoediging en groet

Een beeld van Natasja Bennink bij NeiBertilla *Ons dagelijks brood*, onthuld op Valentijnsdag 2017



- | | | |
|--------------------------|------------------------------------|------------------|
| * Zingen | <i>O Heer die onze Vader zijt</i> | LvdK 463: 1 - 5 |
| * Gebed | | |
| * Bijbellezing | Matteus 14: 13-23 (NBV) | |
| * Zingen | <i>Laudate omnes gentes</i> | NL 117D, 3 maal. |
| * Luisteren naar CD-lied | <i>Hij onthaalde ons aan tafel</i> | NL 567 |
| * Overdenking | | |

Mijn zusters en mijn broeders,

Wat hebben de bewoners van NeiBertilla nodig?

Wat hebben nieuwe en oude bewoners nodig van Abbingahiem?

Nieuw Erasmus, de golf en de toren ... wat hebben ze nodig?

Mensen van Florastate ... wat hebben ze allemaal nodig?

Brood! Uiteraard. Medicijnen – ja, indien nodig ... niet al te veel.

Schone kleding, ja dat is fijn, zodat je niet een week of langer in hetzelfde kloffie hoeft te lopen.

Wat is er nodig? Wat hebt u nodig? Wat heb jij nodig?

Ons dagelijks brood, zo noemt Natasja Bennink haar bronzen beeld, waarvan een exemplaar bij de ingang van NeiBertilla staat? Bij de ingang en bij de uitgang.
Het gaat om twee mensen die elkaar kussen. Hun hoofden staan op gelijke hoogte van elkaar, ze zijn van elkaar op de hoogte; ze zijn gelijkwaardig. Vrouw & vrouw, man & man; vrouw & man.
Het zijn gestileerde koppen. Uw eigen hoofd kunt u erin herkennen.
Heeft Natasja Bennink hier een punt? Ik bedoel: is deze dagelijkse kus broodnodig?
Voor NeiBertilla? Voor Florastate?

Laat ik het breder trekken; is een dagelijkse aanraking *broodnodig*?

Wanneer uw antwoord *ja* is ... dan wordt het lastig in deze tijd van 150 cm.
Wie raakt jou aan? Wie geeft jou een handdruk of een kus?
En dan niet al te nonchalant, in het voorbijgaan ... met een mondkapje.
Maar bewust, met een ogenblik oogcontact.
Is het een verarming van de geloofsgemeenschap, wanneer we deze onderlinge afstand moeten houden?
Momenteel is dit onze gedragscode, VERSTANDIG! Maar gaat er ook iets verloren?

Het vraagt om overdenking!
Terwijl ik brood at in *Sunesz* ('t restaurant van NeiBertilla) zag ik het beeld met de kussende mensen.
Stille overdenking: Bij de ingang van een huis of een tehuis stilstaan en je afvragen: *wat geef ik ... wat ontvang ik; wat is broodnodig?*

In het Matteus gedeelte, dat we lezen is een duidelijke drieslag te horen.
Aan het begin: Jezus gaat naar een afgelegen plek.
In het midden: Een massa mensen is op de been en ze worden gevoed.
Aan het slot: stuurt Jezus die mensen weg, en gaat hij alleen de berg op.

Dit is niet zomaar een compositie. Het is een voedende weerspanning tussen *alleen* en *samen*.
Het is de verbinding tussen contemplatie (als een teruggetrokken meditatie) en actie!
Actie, als een staan én handelen in de wereld van nood en gebrek.

Ernesto Cardenal, de priester/revolutionair uit Nicaragua noemt deze schijnbare tegenstelling: *contemplatio in actione*. Hij heeft hierover nagedacht en gehandeld.
Hoe kan de bevrijdende God opnieuw in schepping tevoorschijn komen? (herhaal)
Beïnvloedt door de trappist en mysticus Thomas Merton (1915 – 1968) gaat Cardenal op zoek naar nieuwe vormen van Geestelijke gemeenschap. Niet achter muren van een klooster, maar uiteindelijk op een eiland in het Grote Meer van Nicaragua: Solentiname. Dit eiland wordt een experiment van samenleving, een experiment van Psalmen bestuderen; een experiment van voedsel verbouwen en delen. Een experiment van poëzie en andere kunstuitingen.
Het is een experiment van gelijkwaardigheid tussen leken en priesters.

Voor dat boeiende en grensoverschrijdende experiment is contemplatie én actie nodig.
Stilstaan én beweging!
Het is nodig om je als persoon in de beslotenheid van een tuin of een bovenkamer terug te trekken.
Om een berg op te gaan en in afzondering te bidden, te mijmeren.
Het is stimulerend om daar een eigentijdse en bij-jou-passende vorm voor te vinden.
Geduldig te zoeken én volhardend uit te vinden.

Daarnaast is het nodig om als persoon onderdeel van een gemeenschap te zijn, waar jouw aandeel gewenst en gewaardeerd wordt. Een gemeenschap vormt zich niet zomaar; er is afstemming en overleg nodig, samen-*vier*-momenten zijn belangrijk. Restauratie van het oude en inspiratie door het nieuwe. Een geloofsgemeenschap heeft voortdurend zuurstof nodig van alle deelnemers. En in onze context van christelijke spiritualiteit: adem van de Geest! *Laudate Dominum!*

(we komen tot de kern; de binnenste kern blijft een geheimenis)

Dit is een afgelegen plaats ... het is al laat! Er is dat weifelmoment

Stuur die mensen weg! Laat ze voor zichzelf zorgen! De leerlingen zijn er mee aan. Wij zijn er mee aan. Ergens, in de verte klinkt Jezus' stem ...
Onze oren zijn belemmerd door leuzen en reclames. Toespraken van zogenaamde deskundigen. Onze ogen zijn vertroebeld door etalages en onwaarheden. Onze handen twijfelen, verkrampen.

Ergens in de verte van ons bewustzijn klinkt Jezus' stem ... Die vraagt om een fijnere afstemming van mijn zintuigen ... om te kunnen onderscheiden.

Ze hoeven niet weg!

Ze hoeven niet weg!

Ze hoeven niet weg! Geven jullie hun maar te eten!

We hebben niets, enkel vijf broden en twee vissen.
Zeven! Op deze zevende zondag van de zomer is zeven voldoende.
Het gaat hier niet om *letterlijk* brood en vis;
Het gaat om hier om hemels Manna, en de naam van Jezus: *Ichtus*, zij worden als voedend beschouwd. Het brood van engelen en het lichaam van Christus, *vijf en twee*.

Wij raken verstrikt in de optel- en aftreksommen van onze economie. We raken verstrikt in getallen en mintekens van ons huishoudboekje. Het gaat uiteindelijk *niet* om de getallen in ons huishoudboekje. Het gaat, *in wezen*, om dat huis op zich, die *oikos!*
Is die oikos exclusief, VAN MIJ! Beschermd door een toegangscode en een muur.
Of zijn wij bereid *om lippen water dorst te zijn ... om oud en wijd als licht te zijn?*
Daar, waar een huis van vrede is (*Oikos pacem*), daar is overvloed.

Jezus voelde medelijden toen hij die grote menigte zag.
In oudere vertalingen is te lezen: ... *toen hij een grote schare zag, werd hij met ontferming bewogen. Splangchnizomai; wordt je zo bewogen, dan voegt de daad zich bij het woord (dabar); dit is het aanbreken van Gods koninkrijk!*

Ontfermen betekent iemand voor het uiterste behoeden.
Ontferming is broodnodig ... twaalf manden vol.
Verzadiging door verbinding; door horizontale en door verticale verbinding.

Broodnodige verbinding! *Juist nu!*



* Orgelspel

* Open ruimte
Met o.a. enkele foto's vanuit Iquitos/Peru

* Dank- en voorbeden, na stilte bidden we samen:

*Uw koninkrijk kome,
geef ons heden ons dagelijks brood
Amen*

* Slotlied *Uit vuur en ijzer, zuur en zout* VL: vers 1 en 3
(Poolse volksmelodie, tekst van Huub Oosterhuis)

* Wegzending

* Gezongen zegenbede *De vrede van de aarde en de hemel* (Ned. en Frysk)

* Collecte, na afloop van de dienst voor PAX en eigen gemeente
Pax (voorheen IKV-Pax Christi), de grootste vredesbeweging in Nederland, zet zich in voor vrede, verzoening en gerechtigheid in de wereld. Samen met mensen in conflictgebieden werkt Pax aan een vreedzame en democratische samenleving

Mededelingen

Na de dienst is er voor de liefhebbers nog een gezellig samenzijn in de tuin van de familie Faber.

De diensten worden op video opgenomen en zijn tot de daaropvolgende zondag te bekijken via de website van de gemeente,  www.doopsgezindenleeuwarden.nl onder het kopje 'Preken en luisterdiensten'. Helaas moet dit vanwege de regels van Buma/Stemra, anders kost het de gemeente heel veel geld i.v.m. copyrights. Bent u in die week niet in de gelegenheid om de opname te bekijken en wilt u die toch nog zien, neem dan contact op met koster Appie.

Aanmelden voor de diensten kan tot zaterdag 12.00 uur via de kosterij. Telefonisch  058-2124073 – u kunt de voicemail inspreken – of  koster@dgleeuwarden.org. Graag uw naam / namen en telefoonnummer vermelden en met hoeveel personen u komt.

De lijst met aanwezigen wordt samengesteld voor het geval achteraf blijkt dat een persoon die in deze dienst aanwezig was, besmet is met COVID-19. In dat geval wordt deze lijst ter beschikking gesteld aan de GGD i.v.m. het voorgeschreven contactonderzoek. De lijst wordt op een afgesloten plek bewaard en aan niemand ter inzage gegeven. Twee maanden na de dienst wordt deze lijst vernietigd.

Mededelingen voor de liturgie graag uiterlijk vrijdag 12.00 uur e-mailen naar: hannab@online.nl en ellesfeenstra@outlook.com
Bovenstaande mededelingen vindt u ook op  www.doopsgezindenleeuwarden.nl
Liederen (LvdK) overgenomen uit *Liedboek voor de kerken*.
Liederen (NL) overgenomen uit *Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk*.
Liederen (VL) overgenomen uit *Verzameld Liedboek – Liturgische gezangen op teksten van Huub Oosterhuis*.