



doopsgezinde  
gemeente  
leeuwarden

## Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden

3 februari 2019

Organist: Gerben Bergstra; voorganger: ds. Gerke van Hiele

thema: *Naar Gods beeld*



\* Mededelingen en aansteken van de kaars

\* Zingen *Jezus roept hier mensen samen* NL 975: 1 en 2

\* Bemoediging

\* Zingen *Jezus roept ons tot de ander* NL 975: 3

\* Moment van stilte en gebed

\* Zingen *Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig* NL 275: 1, 4 en 5

\* Inleiding op thema van deze zondag

\* Zingen *God heeft het eerste woord* NL 513: 1,2 en 4

\* Bijbellezing Genesis 2: 4b-17

\* Zingen *De Geest des Heren heeft* NL 686: 1 en 2

\* Overdenking

\* Orgelspel

\* Open ruimte

\* Gebeden, afgesloten met

*God, Verborgен Aanwezig  
Dat uw Naam aan het licht komt  
Dat tastbaar wordt de wereld naar uw hart  
Dat gegaan wordt uw weg van barmhartigheid  
Dat wij ontvangen wat we nodig hebben  
om onze bestemming te leven  
Dat wij elkaar durven vergeven en niet laten vallen  
maar zoeken naar vrede  
Dat wij niet losraken, als het lastig wordt  
maar verbonden blijven met U.  
Geef ons daartoe de moed en de spankracht  
het geloof, de hoop en de liefde  
die van U komt  
Vandaag en alle dagen totdat alles is voltooid.  
Amen.*



*(Vrij naar het Onze Vader)*

\* Collecte voor Stichting Vluchteling + eigen gemeente (rozet)

Wereldwijd zijn ruim 65 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en onderdrukking. Stichting Vluchteling is een noodhulporganisatie die zich wereldwijd inzet voor hulp aan vluchtelingen en ontheemden (vluchtelingen binnen de eigen landsgrenzen). Bij acute nood, bijvoorbeeld bij een vluchtelingencrisis, zorgt Stichting Vluchteling via een speciaal noodhulpteam voor directe hulp, zoals onderdak, medische zorg, hulpgoederen, voedsel, schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen.

\* Slotlied

*Wees de grond onder mijn voeten*

tekst: Reinier Kleijer; muziek: Jan Marten de Vries

\* Zegenbede

\* Antwoordlied

*De vrede van de aarde (2x)*

Ionabundel

\* \* \* \* \*

Mededelingen

De uitnodigingen voor de wijkmiddagen/avonden voor de contactpersonen liggen achter in de kerk.

Volgende week zondag, 10 februari om 15.00 uur is er weer een Iona-zangmiddag in onze vermaning. Liederen uit Iona inspireren en troosten veel mensen. We zingen liederen in het Fries, Nederlands en Engels. De zangmiddag wordt na een koffiepauze rond 17.00 uur afgesloten met een korte viering, die ook los van het geheel te bezoeken is. Thema: *Waar hemel en aarde elkaar (aan)raken*.

Opgeven kan via de lijst achter in de kerk of met een mailtje naar onze koster of Tjitske Hiemstra.

Achter in de kerk ligt een bestellijst voor het nieuwe Doopsgezind Jaarboekje.

Daar liggen ook de jaarverslagen.

Mededelingen voor de liturgie graag uiterlijk vrijdag 12.00 uur e-mailen naar: [hannab@online.nl](mailto:hannab@online.nl) en [ellesfeenstra@outlook.com](mailto:ellesfeenstra@outlook.com)

Bovenstaande mededelingen vindt u ook op [www.doopsgezindenleeuwarden.nl](http://www.doopsgezindenleeuwarden.nl)

Liederen (NL) overgenomen uit *Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk*, tenzij anders vermeld.