

doopsgezinde
gemeente
leeuwarden

Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden

Vriendendienst op zondag 4 november 2018
Organist: Gerben Bergstra; voorganger: Roelof Akse
thema: *Effata, ga open!*



- * Mededelingen en aansteken van de kaars
- * Muziek van Karl Jenkins, uit *Armed Man, A mass for peace: Benedictus*
we zien beelden van een live opname uit Zagreb met twee cellisten
- * Bemoediging en groet
- * Over deze vriendendienst

Effata

*In het begin is er de knop –
kom je dichterbij,
met jouw zintuigen er bijna bovenop;
in dat kleine besloten: heel een leven komt voorbij.*

*Die knop verbergt een groeien, een opengaan –
Is het warm? Is het veilig?
Is er een vermoeden, een grond van bestaan?
Afgetast en opgelucht!
Tevoorschijn komt de bloem, de prille vrucht.*

- * Zingen *In de bloembol is de krokus* NL 982: 1 en 2
- * Gebed
- * Bijbellezing Marcus 7: 31-37 (NBV)
- * Zingen *Hij die de blinden weer liet zien* NL 534: 1-4
- * Overdenking
- * Orgelspel
- * Open ruimte
- * Zingen *Geest van hierboven* NL 675: 1
- * Dank en voorbeden, na stilte bidden we samen het *Onze Vader* (versie NBG '51)
- * Collecte voor het Aanloophuis en eigen gemeente (rozet)
En ook inzameling van spijkerbroeken en dichte schoenen voor het interkerkelijke Aanloophuis

* Slotlied

Maak heel mijn leven tot een lied

Uit: *Het liefste lied van overzee*

* Wegzending

* Muziek van Karl Jenkins, uit de *Peacemakers, Healing light: a Celtic prayer* (Anon.)

Deep peace of the running wave to you
Deep peace of the flowing air to you
Deep peace of the quiet earth to you

Amen

Amen, Amen, Amen, Amen.

Deep peace of the shining stars to you
Deep peace of the gentle night to you
Moon and stars pour their healing light on you

Amen

Amen, Amen, Amen, Amen.

Amen, Amen, Amen, Amen.

Deep peace of Christ, The light of the world to you
Deep peace of Christ to you.
Deep peace of Christ, The light of the world to you

Amen

Amen, Amen, Amen, Amen

Amen, Amen, Amen, Amen.

* Zegenbede

Hear, wy freegje no, Jo seine op ús wei
Hear, wy freegje Jo, wês mei ús eltse dei (2x)

Amen

*** **

Mededelingen

8 november om 20.00 uur: Lezing door zenmonnik Ben Claessens: *De essentie van de spirituele leer*

9 november om 19.30 uur: dertigers/veertigers-avond met de film *Hier ben ik*.

Op persoonlijk niveau maakt deze film inzichtelijk dat God misschien wel uit het leven van velen is verdwenen, maar de behoefte aan een groter verhaal over ons leven niet.

Ook anderen zijn welkom, opgave via ✉ tj.hiemstra@hetnet.nl

Bovenstaande mededelingen vindt u ook op  www.doopsgezindenleeuwarden.nl

Liederen (NL) overgenomen uit *Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk*, tenzij anders vermeld.

