



doopsgezinde
gemeente
leeuwarden

Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden

21 oktober 2018

Organist: Gerben Bergstra; voorganger: ds. Korneel Roosma

Thema: *Handel rechtvaardig, handhaaf het recht*



* Mededelingen en aansteken van de kaars

* Zingen *Rond het licht dat leven doet* NL 287: 1, 2 en 5

* Bemoediging en inkeer

* Zingen *Laat ons nu vrolijk zingen* NL 146 a: 1, 3 en 4

* Gebed

* Zingen *Zal er ooit een dag van vrede* NL 462: 1 t/m 4

Horen

* Schriftlezing Jesaja 56 vers 1-8

* Zingen *Niet als een storm, als een vloed* NL 321: 1-3

* Schriftlezing Psalm 1

* Zingen *Kinderen, armen van geest* NL 321: 4-7

* Overdenking

* Orgelspel

Antwoorden

* Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader

* Open Ruimte

* Collecte: Onderhoud Kerk

De restauratie van onze vermaning heeft veel geld gekost. Daarnaast brengt het onderhoud ervan en van de overige gebouwen jaarlijks de nodige kosten met zich mee. U wordt gevraagd om onder andere via collectes uw financiële steentje bij te dragen.

* Slotlied *O grote God die liefde zijt* NL 838: 1, 2 en 4
We beginnen met zingen zodra de kinderen terug zijn in de kerk.

* Zegen

Geef mij nu je angst

*Onze diepste angst is niet, dat we ontoereikend zijn.
Onze diepste angst is dat we oneindig krachtig zijn.
Het is ons licht, niet onze duisternis, waar we het allerbangst voor zijn.
We vragen ons af: wie ben ik dat ik briljant,
buitengewoon aantrekkelijk, getalenteerd en geweldig zou zijn?
Maar waarom eigenlijk niet? Je bent toch een kind van God?
Dat je jezelf kleiner voordoet dan je bent,
komt de wereld niet ten goede.
Er is niets verheffends aan je kleiner voor te doen dan je bent
opdat de mensen om je heen zich vooral niet onzeker gaan voelen.
Wij zijn geboren om de luister van God uit te dragen die in ons woont.
Niet slechts in enkelen van ons, maar in ons allemaal.
Als wij ons licht laten schijnen,
geven we anderen onbewust toestemming om dat ook te doen.
Als wij bevrijd zijn van onze eigen angst,
bevrijdt onze aanwezigheid automatisch anderen.*

Marianne Williamson

* * * * *

Mededelingen

21 oktober om 15.00 uur, Henk Kroes met de 'Preek van de leek' in de vermaning van Surhuisterveen, Gedempte Vaart 25. Na afloop is er koffie / thee /ontmoeting. Collecte voor de onkosten.

27 oktober Landelijke federatie Doopsgezinde Broeders. 10.00 uur Kerk

Komende diensten

Zondag 28 oktober – Overdenking door Lutz Jacobi, liturgie door Tjitske Hiemstra

Zondag 4 november – Vriendendienst o.l.v. Roelof Akse; neemt u vrienden mee?

Zondag 11 november – Fryske tsjinst mei Geeske Bies

Bovenstaande mededelingen vindt u ook op  www.doopsgezindenleeuwarden.nl

Liederen (NL) overgenomen uit *Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk*, tenzij anders vermeld.