



doopsgezinde  
gemeente  
leeuwarden

## Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden

14 oktober 2018

Geboortedankzegging

Organist: Gerben Bergstra - Voorganger: Tjitske Hiemstra

thema: *Jezus zegent de kinderen*



\* Mededelingen en aansteken van de kaars

\* Bemoediging en groet

\* Zingen *Goedemorgen, welkom allemaal* NL 288

\* Verhaal *De mooiste vis van de zee (Marcus Pfister)*

\* De kinderen gaan naar hun eigen ruimte, terwijl wij zingen  
*Kinderen van één Vader* Uit: *Kinderen van één Vader*

\* Inleiding, stilte en gebed

\* Zingen *Vrede voor jou, hierheen gekomen*  
Uit: *Aan jou dit Lied* – Jan van Opbergen

\* Bijbellezing *Marcus 10: 13 – 16*

De mensen probeerden kinderen bij hem te laten brengen om ze door hem te laten aanraken, maar de leerlingen berispten hen. Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen: "Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: Wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan." Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen.

\* Luisteren *Welkom* Nick en Simon

\* Overdenking *Zegen, wie raakt dat niet?*

Gemeente van Christus,

Een kind zet je wereld op zijn kop. Ineens groeide daar in die buik van Sigrid nieuw leven ...

"We zijn nog zo jong", beseften jullie, "kunnen we dit samen wel aan?"

Maar je zag het hartje kloppen op de echo en jullie gaven je over aan dit grote mysterie ...

Kleine Luc was meer dan welkom en jullie kunnen hem niet meer missen!

Op het geboortekaartje stond, uit het lied van Nick en Simon:

*Maar als jij er bent en ik zie hoe klein je bent, voelt alles nieuw  
maar lijkt het of ik jou al jaren ken*

Het is jullie overkomen en nu kom je hier met dit wonder van nieuw leven.

Je brengt Luc hier in deze kerk, deze vermaning, waar Sigrid zoveel voetstappen heeft gezet, als kind bij de Westhill met juf Gretha, als tiener op de jeugdclub.

En Robin, opgegroeid bij een kerk in Stiens, wil graag meedoen in deze gemeente.

Hier willen jullie dankzeggen voor de geboorte van kleine Luc en Gods zegen vragen.



En juist in deze tijd staat het verhaal van Jezus zegen de kinderen op het rooster. Mensen (ouders, grootouders, of broers/zussen) probeerden kinderen bij Jezus te brengen om ze aandacht te geven en door hem te laten aanraken. Vaak waren het zieken, die naar Jezus gebracht werden of blinden, doven, bezetenen, melaatsen. We kennen vele verhalen van genezing; van weer horen bij de kring van mensen. Maar over kinderen lezen we enkel in dit verhaal. Ze vragen Jezus of hij ze wil aanraken en zegenen. Mensen brachten wel vaker hun kind naar een rabbi om te bidden en zegen te ontvangen. Hier brengen ze kinderen naar Jezus, dat de liefhebbende en bevrijdende kracht van Jezus ook iets voor hun kinderen mag betekenen.

De leerlingen willen hen tegenhouden, Jezus is druk met onderwijs en gesprekken, wat moeten die kinderen daar nou bij? Zo kan het ook klinken in kerken: "Laat die kinderen eerst maar volwassen worden en meepraten ...". Jezus wordt daar niet goed van en héél kwaad! Het is alsof zijn levensopdracht fundamenteel op het spel staat. Je wordt enkel kwaad als iets je diepste gevoel heeft geraakt. Dat Koninkrijk van God, Gods nieuwe wereld is in het geding! Zijn leerlingen moeten mede die weg bereiden en geen barrières opwerpen ...

Misschien dat Jezus daarom juist alle ruimte geeft aan deze kinderen. Om zijn leerlingen te laten zien, wat het betekent om ontvankelijk te zijn voor Gods rijk.

Daarom vond ik het verhaal van de mooiste vis van de zee, hier goed bij passen. Kunnen we wat missen van onze trots en grootheid, kunnen we onze schittering delen met anderen? In de zee is het de wijze Octopus, die zegt: Je alleen voelen zal voorbij zijn, als je je schitterende schubben gaat delen. Zo moeten de leerlingen ook altijd weer leren om Jezus te delen met velen, en vandaag is dat met de kinderen. Naar hen toe is Jezus heel teder en dichtbij. "Laat ze bij me komen", zegt Jezus, "het Koninkrijk van God is zoals zij".

En dan is dat niet omdat kinderen altijd zo lief of braaf zijn, ze kunnen behoorlijk lastig zijn ... Wat is het dan wel? Waarom is het Rijk van God zoals zij??

Er is een geheim in het kind, waar volwassenen weinig contact meer mee hebben. Een kind laat dingen van God zien, niet door wat hij zegt, maar door wie hij is. Door zijn onbevangenheid, vertrouwen en openheid voor de ander. Zoals het jonge visje, dat opnieuw om zo'n schitterend schubje durft vragen en daardoor de ommekeer in Regenboog brengt.

Jullie ervaren de ontvankelijkheid van kleine Luc, zijn vanzelfsprekende manier, waarop hij een beroep op jullie doet, als hij honger heeft, of als er iets anders is wat hij nog niet kan zeggen. En jullie staan helemaal open voor hem. In al zijn kwetsbaarheid is hij van jullie afhankelijk of van anderen, zoals opa Daniël die met Luc in zijn armen ook doordrongen is van zijn kostbaarheid en ook zijn kwetsbaarheid. Drewermann zegt daarvan: een kind brengt een oervertrouwen mee op deze wereld, als lichtstralen van de Eeuwige. Een kind roept of huilt en wil dat er iemand komt, omdat het honger heeft bijv. Een kind wordt ziek als er niemand komt en het niet gehoord wordt.

Jezus ziet graag, dat wij in de geest van zo'n kinderlijk oervertrouwen, ons leven ook in relatie tot God leren zien. Vertrouwen dat wij altijd bij God, de Eeuwige of de Bron terecht kunnen, zonder angst dat we lastig zijn, of ongelegen komen, zoals de leerlingen in dit verhaal dachten.

Een kind leeft in het moment, zonder nadenken. Wij zitten veel meer in ons denken over en bedenken of we iets wel kunnen zeggen of vragen en hoe we het dan zullen zeggen, etc.

Een kind is hier en nu en kan ouder geworden mooie dingen zeggen, zoals Bas van 6 jaar: "Mam, dat is toch ook wat: God kan zich wel in 1000 stukjes verdelen". Bas verwonderde zich over de oneindigheid van God, 1000 is voor hem ontelbaar, eeuwig. God is in oneindigheid betrokken op ieder menskind. In de schepping zijn oneindig veel stukjes van God te vinden, in al wat leeft. Zo is God in al die schitterende schubjes aanwezig bij al die vissen en ook in ons allemaal ...

Met Luc kwam een grote liefde in jullie leven.

*Het enige waar ik op hoop, is dat jij gelukkig bent*, hoorden we in het lied.

En dat kan soms ook teveel voor ons zijn, die verantwoordelijkheid. Kunnen we dat wel aan, gaat het onze kracht en macht niet te boven. Zitten jullie ook daarom hier in de kerk. Wil je daarom Gods zegen vragen? Zegen ... wie raakt dat niet?

Je kind alles geven om gelukkig te worden – wie kan dat? Zit daarbij ook niet altijd de angst, dat hij ziek kan worden of dat we iets niet goed doen, en wat kan hij allemaal tegenkomen in deze grote wereld; allereerst de fietsen en auto's op de weg ... de school, de sloten en vaarten. Kortom je kind is kwetsbaar en jullie zijn kwetsbaar in je liefde voor Luc, evenals de grootouders en oerpake Hempenius. En jullie beseffen des te meer hoe kwetsbaar we zijn door het verlies van Sigrids mem Tietia, van je neefje Rick ... We hebben ons eigen leven en dat van de ander niet in de hand.

Toen ik jullie vroeg of je nog een oudtestamenteel verhaal kende, kwam Robin met het verhaal van de Rietzee aan. Op het moment dat het volk in Egypte geen kant meer uit kon met vóór hen de zee en áchter hen het Egyptische leger, riepen ze in hun angst tot God en God zei tegen Mozes, 'hef je staf op' en de Rietzee spleet in tweeën (als een Waddenzee met eb en vloed) en ze haalden droog de overkant! Zo werd het volk Israël bevrijd van de Egyptenaren en konden ze vrij van angst gaan leven. Een basisverhaal van bevrijding uit angstland ...

Alsof je om zegen vraagt om vrij en bevrijd te leven.

Verlangen we ook daarom naar zegen, naar Jezus die de kinderen zegende en naar Gods zegen.

Zegenen betekent *goede woorden spreken*. Een fundamentele bevestiging van de man of de vrouw die we zijn, die we ook steeds meer mogen worden met vallen en opstaan.

Daarom zegende God in het eerste hoofdstuk van de Bijbel de mensen: man en vrouw.

Daarom durfde Abram met Gods zegen op stap te gaan, daarom worstelde Jacob om de zegen.

Verlangen naar die goede bevestigende woorden, dat we een kostbaar kind van God zijn.

Zoals jullie er voor Luc zijn, voor zijn geluk, zo wil God er zal zijn voor jullie om je tot hulp en steun te zijn via Bijbelverhalen en via alle mensen, die een schubje van Gods schittering in zich hebben en jullie ondersteunen en met je meeleven in dit hele kostbare en kwetsbare bestaan.

En daarom nam Jezus de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen.

En die zegen raakt ons allen. Klein én groot verlangen we naar goede woorden, naar een aanraking, naar een hand op ons hoofd en wordt Jezus er niet goed van, als we dat elkaar onthouden ...

Vandaar geboortedankzegging, het is geen magie, maar deze zegen geeft je steun in je rug en Bijbelse grond onder je voeten om deze nieuwe weg met Luc te gaan en een hemelse koepel boven je hoofd!

Dat dat zo mag zijn in ons aller leven en in dat van Luc en zijn ouders in het bijzonder.

Amen

\* Orgelspel

\* Open ruimte,

- welkom aan Sigrid Kamperman als belangstellende van de gemeente.

- Geboortedankzegging van Luc Johan, zoon van Robin Visser en Sigrid Kamperman

Lied

*Jij hebt een naam*

Uit: *Met andere woorden*

Sigrid en Robin spreken hun dankbaarheid uit voor de geboorte van Luc Johan.

Zegening van kind en ouders en ontvangst van een kaars en pastorale brief.

\* We zingen hen staande het zegenlied toe:

*Vrede wens ik je toe*

Uit: *Opstaan!*

\* Voorbeden – stil gebed en Onze Vader (in eigen woorden)

*Onze Vader in de hemel,  
help ons Uw naam te heiligen  
en Uw koninkrijk op aarde waar te maken.  
Help ons naar Uw wil te leven en te doen wat wij kunnen,  
opdat wij voor elkaar een hemel op aarde maken  
Geef ons vandaag ons dagelijks brood en  
leer ons niet meer te nemen dan we nodig hebben.  
Vergeef ons als we niet zijn zoals u ons bedoeld heeft  
en help ons anderen te vergeven die zich net zo onmachtig voelen als wij.  
Breng ons niet in beproeving, maar bevrijd ons van wat ons afhoudt van U.  
Want van U is het Koninkrijk, de Kracht en de Heerlijkheid, in alle eeuwigheid,  
Amen*

\* Collecte voor de Doopsgezinde Zending

De Doopsgezinde Zending richt zich op kleinschalige en inspirerende projecten in zowel Nederland , Europa als divers ontwikkelingslanden. De Doopsgezinde Zending verstrekt onder meer studiebeurzen aan studenten, investeert in medische zorg en les- en studiemateriaal voor lekenpredikers, zorgt voor uitwisselingsprojecten voor jongeren en investeert in gemeenteopbouw.

\* Slotlied

*Ga met God en Hij zal met je zijn ...*

NL 416

\* Zegenbede

*Hear, wy freegje no, Jo seine op ús wei  
Hear, wy freegje Jo, wês mei ús eltse dei (2x)  
Amen*

\* \* \* \* \*

Vóór deze dienst hebben Robin en Sigrid de naam van Luc Johan in het Kinderboek van de gemeente ingevuld, dat sinds 1941 in gebruik is bij onze gemeente. Blader het eens door na afloop!

Woensdag 17 oktober om 19.30 uur: Taizé-viering met reünie van jongeren van Comenius. Welkom!

#### *Komende diensten*

Zondag 21 oktober: dienst o.l.v. ds. Korneel Roosma

Zondag 28 oktober: Overdenking door Lutz Jacobi, liturgie door Tjitske Hiemstra

Zondag 4 november: Vriendendienst o.l.v. Roelof Akse; neemt u vrienden mee?

Zondag 11 november: Fryske tsjinst mei Geeske Bies

Bovenstaande mededelingen vindt u ook op  [www.doopsgezindenleeuwarden.nl](http://www.doopsgezindenleeuwarden.nl)

Liederen (NL) overgenomen uit *Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk*, tenzij anders vermeld.