



doopsgezinde
gemeente
leeuwarden

Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden

1 juli 2018

Organist: Gerben Bergstra – Voorganger: Tjitske Hiemstra

thema: *Mienskip*



* Mededelingen en aansteken van de kaars

* Bemoediging en groet

* Zingen *Langjend nei ljocht* NL 1005: 1, 2, 4, 5

* Gebed

* Zingen *Van kracht tot kracht ...* NL 84: 2 en 4

* Bijbellezing Psalm 25

* Zingen *Houd mij in leven ...* NI 25b
Voorzang: Willem Wouda, refrein met de gemeente

* Bijbellezing Handelingen 2: 1-4, 41-42

* Zingen *Heer raak mij aan met uw adem* NL 695

* Overdenking

Gemeente van Christus

Raak ons aan met uw adem ... dat gebed is met het Pinksterfeest verhoord. De leerlingen of apostelen stonden in vuur en vlam, vol van Geest spraken ze in vreemde talen, zoals die Geest hen ingaf ...

Het is nu al ruim een maand na Pinksteren, maar toch heeft een kerkenraadswisseling en het thema Mienskip in mijn ogen iets van de Geest van Pinksteren en ook alle muziek van City Proms rondom ons. Het bijzondere van Pinkster, wat me blijft is, dat ieder hen in eigen taal hoort spreken.

Vol van de Geest spreken de apostelen in de talen van de mensen rondom hen.

Vrome Joden die hun oude dag in Jeruzalem doorbrengen of Joden die als pelgrims naar Jeruzalem waren gekomen; ze horen hen niet in het Hebreeuws, die heilige taal, maar in de taal van eigen land.

De apostelen spreken in de taal van de ontvangende partij ... Terwijl ze allemaal in Jeruzalem bij de tempel zijn, horen ze de taal van het thuisland, waar ze wonen of woonden; plotseling worden ze aangesproken in hun eigen taal.

Dat is Mienskip, denk ik ... samen verbonden zijn in geloof of juist als individu aangesproken worden op je eigen zoektocht naar die adem van God, die ons wil aanraken.

In ons gewone leven blijkt Culturele Hoofdstad enorm verbindend. Velen trekken op naar Ljouwert ...

In Lân fan Taal en Prinsentuin zie je de taal van eigen oorsprong. Doe je best om elkaar te verstaan!

De promotie van Jelle K. was zelfs drietalig: Fries, Nederlands, Engels ...

Of de fontein zo verbindend zijn, dat zal de tijd uitwijzen, maar de theaterstukken zijn het wel: het Heilig hert van Cambuur in Goutum was prachtig. Heel Akkrum liep in kleding van 100 jaar geleden rond Coopersburgh. En nu vind je Escher in de graanvelden van het Bildt ... wat een Mienskip! Alsof een creatieve Mienskips-adem ons allen aanraakt dit jaar. En in onze gemeente? We zongen: Geef ons een vergezicht! Is dit het vergezicht van samen één Fryslân zijn, waar wij aanhaken met onze deelname aan het project 'De Grootste Gehaakte Deken'?

Lijkt het op die gemeente van Handelingen 2, die na de preek van Petrus en de 3000 gedoopten omschreven wordt als. Ik lê it hjoed ek efkes yn 't Frysk: Se hâlden har trou oan it ûnderwiis fan 'e apostels en by de mienskip, by it brekken fan it brea en it bidden. Wat gebeurde daar in dat religieuze centrum, waar men bij elke reformatie weer naar terugverlangt? Dit pure mienskipsmodel! Als eerste lezen we 'het trouw zijn aan het onderricht van de apostelen', ofwel trouw aan alles wat ze vertellen over Jezus, met wie ze 3 jaar hebben opgetrokken.

Trouw aan de Tenach; die grond van het 1e Testament, waarop Jezus stond.

Al die verhalen en teksten samen bespreken, onderling verbinden en je eigen verhaal toevoegen, zoals we ook vandaag doen – nu in het kader van Mienskip. Wij ontvangen het bijbels verhaal op eigen wijze, in eigen context, met eigen gedachten, gevoelens en herinneringen. Velen hier hebben het van huis uit meegekregen op Doperse wijze of van huis uit werd er niet over gesproken of kreeg die Bijbelse schat aan wijsheid een hervormde, gereformeerde of katholieke kleur en geur. Ieder is op een andere wijze in aanraking gekomen met dat bevrijdende verhaal van uittocht en opstanding, van troost en bemoediging, van gebed en actie. Op die ruimte-gevende wijze heb ik de verhalen in mijn jeugd en later ervaren en ze boeien me nog steeds.

Maar Mienskip kan in plaats van ruimte geven, door strenge ge- en verboden ook verstikkend werken en je merkt dat mensen dan geschaad worden door hun Mienskip. Je mag niet buiten de kaders lopen, zowel bij Christenen als Moslims kunnen mensen zich helaas ook gevangen voelen binnen die eigen traditie ... Mienskip zoals het ooit bedoeld is, raakt aan het één van hart en ziel zijn.

Mensen verbonden zich met elkaar vanuit eenzelfde verlangen.

De pijn van de één wordt de pijn van de ander en zo ook de vreugde.

Men ziet elkaar écht staan en verstaat elkaar. Men had een visioen voor ogen, een vergezicht met verbindende kracht van een Messiaanse wereld vol vrede en gerechtigheid ...

Ze braken het brood, het sterke symbool van de maaltijd en ik denk aan de Emmaüsgangers, waar juist bij het breken van het brood hun ogen opengaan en zij Jezus herkennen. Aan tafel thuis deel je de vriendschap, verhalen, aandacht, trouw en zoveel meer. Aan tafel in de kerk blijf je samen Jezus' lijden en opstaan gedenken, solidair en vol ontferming met alle lijden en onrecht in deze tijd van de grote wereld en ook onze kleine kring .

En het gebed, de psalmen, die Bijbelse gebeden, wat een schat aan verlangen en klacht, aan verdriet en vreugde! We lazen een deel van psalm 25, de geliefde psalm van Menno Simons:

Naar U gaat mijn verlangen, mijn God, op U vertrouw ik

Maak mij met Uw wegen vertrouwd, leer mij uw paden te gaan

Wij zongen het refrein: Steeds weer zoeken mijn ogen naar U

Ik noem deze psalm van David altijd Menno's lievelingspsalm ...

Wat heeft Menno destijds als pastoor in Witmarsum getwijfeld of hij de deur van de kerk achter zich dicht zou trekken en het priestergewaad afdoen ... Uiteindelijk kon hij niet anders meer. Om de vrede in zichzelf te behouden, heeft hij gebroken met de traditie en is zijn geheel eigen weg gegaan, die juist in Friesland veel volgelingen kreeg. Hij brak met de ene Mienskip om een heel nieuwe gemeenschap op te bouwen die terugverlangde naar die allereerste gemeente.

Uit deze hele meditatie van Menno is te voelen hoe hij zelf gezocht heeft naar houvast in die psalm 25: *Houd mij in leven, wees Gij mijn redding ...*

Zijn verlangen ook naar die door Willem gezongen zin: Heer, mijn God, ik ben zeker van U ...

Achttien jaar nadat Menno naar het Doperdom was overgegaan, gaf hij dit boekje uit 'Eyne seer lieflijcke meditation und godtsalige oeffeninge', later Menno Simons' Meditatie op de 25e Psalm genoemd.

Psalm 25 cirkelt rond het zoeken van hulp en steun, spreekt vertrouwen uit, wil leren en groeien, bekend ook schuld en zoekt tegelijk een schuilplaats bij de Eeuwige ...

Hoeveel van ons zijn soms even het pad kwijt, zoeken naar een nieuwe weg, zoeken verandering in het werk, in de thuissituatie, in relaties, in de omgang met je kinderen of kleinkinderen.

Worden geraakt door ziekte, ouderdom, schuld of gemis. Er is zoveel van waaruit we verlangend kunnen bidden: Houd mij in leven, steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

Niet alleen Menno, waarnaar we ons Menisten noemen, maar wij allen kunnen diep verlangen naar die Ene, die Eeuwige op wie we vertrouwen en die we vanuit het diepst van onze ziel bidden: 'Wijs mij de weg van uw waarheid, leer mij uw paden te gaan'.

Wat is Gods weg met ons? Wat wil God in u of mij tevoorschijn roepen?

Voor Rita is dat nu lid van de kerkenraad worden ... en wij allen voelen op bepaalde momenten, dat dit het is, wat door ons gedaan moet worden, dat dit de weg is voor u of mij ...

Psalm 25 past als gebed ook bij onze drukke, gehaaste tijd, waarin bezinning en stilte soms ver te zoeken zijn. Zelfs met Culturele Hoofdstad is er zoveel te doen, dat je er overspannen van kunt raken. Ieder zal op zijn of haar eigen weg keuzes maken om tot stille tijd te komen, wat ook heel goed via wandelen, varen of fietsen in Gods prachtige schepping kan ... je hoofd leegmaken en je hart en ziel vullen met dat wat dan ineens over je kan komen en wat groter is dan jezelf.

Vanuit dat contact met de bron van alle leven, zoek je altijd weer verder als Meniste Mienskip, die in vertrouwen op God nieuwe wegen gaat, zoals Menno ondanks zijn twijfels een nieuwe weg is gegaan. We zijn erfgenamen van een geestelijke vernieuwingsbeweging, schrijft ds. Gerke van Hiele, die nieuwe vormen van geloven en leven ontwikkelde ...

Menno sprak de taal van de ontvangende partij uit zijn eigen tijd en er werden velen opnieuw gedoopt.

Die oude teksten veranderen niet, maar wel ons begrip ervan, dat begrijpen vernieuwd zich in elke generatie en steeds opnieuw willen wij daar met onze woorden en vormen bij aansluiten ...

Ons Huis van Bezinning en Bezieling is niet de enige mogelijke vorm, maar blijkt in deze zeven jaar wel de taal van de ontvangende partij te spreken. In de gehouden enquête reageerde men op de vraag: Wat voegt dit half uur toe aan uw leven met de woorden: 'een rustpunt in de drukke week, het geeft diepgang, bezinning, vervulling en rust, ontspanning door lichaam en geest rust te gunnen, waardevolle momenten van samenzijn in geloof, op adem komen, bewuster van stilte, ik kom er blij vandaan'.

In onze drukke tijd wordt gezocht naar verstilling en verbinding, zoeken naar verstaanbare taal en Mienskip. Het is geweldig dat we Mienskip op zoveel verschillende manieren tot leven brengen. Vanuit het verstaan van elkaar ontstaat meer begrip en vrede onder elkaar en wie weet ook meer innerlijke vrede en vertrouwen.

Geef die vrede, die Mienskip onderling door, een schat om te bewaren en uit te delen ...

Amen

* Orgelspel

* Open ruimte met afscheid websitebeheerder Hans ter Haar-Koster

* Kerkenraadswisseling

Afscheid van twee kerkenraadsleden: zr. Boukje Hiemstra en zr. Baukje van Dijk

Bevestiging van één nieuw kerkenraadslid: zr. Rita Grolleman

Bijbellezing: 1 Cor. 12: 4 – 11

Bent u bereid om als kerkenraadslid de verantwoordelijkheid op u te nemen voor de goede gang van zaken in de gemeente?

Belooft u het vertrouwen dat in u gesteld is naar beste kunnen waar te maken?

Bent u bereid om Jezus Christus navolgend – die niet gekomen is om te heersen, maar om te dienen – de gemeente te dienen in haar opbouw met toewijding en liefde, inzicht en fantasie, openheid en inspiratie?

Vraag aan de gemeente:

Bent u bereid om dit nieuwe kerkenraadslid de hulp en steun te geven die zij nodig heeft om haar taak te kunnen uitoefenen, zodat wij allen gezamenlijk werken aan de opbouw van de gemeente van Christus?

* Zingen

Ik voel de Winden Gods vandaag

OB 289: 1

* Voorbeden, stil gebed en Us Heit sjonge

God fan fier en hein ús Heit

Tuskentiden 229

* Collecte voor het Inloophuis Almere + eigen gemeente (rozet)

Het Inloophuis is een initiatief van de Doopsgezinde Zending. Doel is: vanuit kerkelijke betrokkenheid present zijn in de Stedenwijk en een bijdrage leveren aan de verbetering van de leefbaarheid voor buurtgenoten en de andere inwoners van Almere.

* Slotlied

Geef vrede door van hand tot hand

NL 1014

* Zegenbede

Hear, wy freegje no, Jo seine op ús wei
Hear, wy freegje Jo, wês mei ús eltse dei (2x)
Amen



Mededelingen

Bovenstaande mededelingen vindt u ook op  www.dgleeuwarden.org

Liederens (NL) overgenomen uit *Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk*, tenzij anders vermeld.