



doopsgezinde
gemeente
leeuwarden

Met overdenking

Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden

Zondag 20 mei 2018, Pinksteren

Organist: Gerben Bergstra; voorganger: Roelof Akse

Thema: *van vonk naar VUUR*



* Mededelingen en aansteken van de kaars

Een indruk van de MERK

* Bemoediging en groet

* Zingen *Behüte mich, Gott* NLB 16B

* Gebed

* Zingen *Wij leven van de wind* NLB 687: 1 en 2

* Bijbellezing Handelingen 2: 1-21 (NBV)

* Zingen *Geest, uit de hemel neergedaald* NLB 677: 1-3

* Uitleg en vermaning

Overdenking met Pinksteren 2018, 20 mei

Zusters en broeders,

'De stomme spreekt, de dove hoort ... Gij doet het lied ontstaan'. (NL 677: 3, laatste zin)

Zijn wij bereid om te ontvangen? Om in al onze kwetsbaarheid te ontvangen? Open te gaan voor die gedreven beweging vanuit het evangelie?

'Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga, maakt de tongen los'! (lied 701)

Vorige week zondagmiddag, onderweg van Frankrijk naar Friesland.

De jeugd in de bus juicht wanneer we vanuit België Limburg binnenrijden; want ... er is weer WIFI in de bus. Al die data door de lucht heen bereikt die rijdende bus. **HOERA!!**

Hoeveel GB is die Geest van God?

GigaBite, *Gij doet het lied ontstaan! Gejuich!*

'Een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreiden..'

'Flammen fan fjoer, dy't útinoar gongen en dy setten har op elk fan harren del.

Se waarden fol fan 'e hillige Geast.' (Handelingen 2: 3, 4)

(Vlammen van vuur, die uit elkaar gingen en die zich zetten op elk van haar. Ze werden vol van de Heilige Geest, vert. RA)

Dat is het Pinksterverhaal!

Of zeggen we, van bijna tweeduizend jaar geleden.., dat was het Pinksterverhaal!

M.a.w. geloven we nog in deze bron van inspiratie?

Of denken we dat dit enkel iets is voor een Evangelische gemeente?

Met overdenking

Een Doopsgezinde gemeente in Friesland is nuchter en gebruikt haar verstand..., *toch?*

Bij de evaluatie op zaterdagavond met de Europese jeugdleiding in Montbéliard kwamen we bij elkaar: Mélodie, Valentin, Joaquim, Christian, Isabelle, Luca, Silvan, Sidonie, Valérie, Rebecca en Joke! We spraken met elkaar in 't Duits, Frans en Nederlands. We verstonden elkaar!

We bespraken waar we tegenaan waren gelopen. Er werd goed geluisterd, zo naar elkaar in de kring. Drie kwartier lang klinken opbouwende opmerkingen.

We spreken af om met een gebed te eindigen.

De hoofdleider, Valentin dos Santos uit Zwitserland, werd wat nerveus ... want de jeugd was daar wél zonder leiding in dat grote gebouw!

Dus hij zei: *'a quick prayer ...'* (een snel gebed). *Nee!* We nemen alle tijd om met elkaar te bidden, zo klonk een reactie uit de andere monden.

En iemand van onze groep ging alvast naar buiten om 'onze' jeugd te treffen.

Vervolgens namen we de tijd om met elkaar te bidden in het Duits, Frans en Nederlands, met onze lichaamstaal.

'Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar'

Verstand gaat samen met empathie, *helder beleid* gaat samen met spontane en enthousiaste ingevingen. 't Hoofd gaat samen met 't hart. 't Hart en de ziel zenden signalen uit naar de handen en de voeten.

Op die manier ontstaat er een samenwerking tussen Friesland en Afrika, Oeganda! Oma's die elkaars lot aantrekken. Samenwerking tussen Zwitserland en Dopersduin, tussen Indonesië en Europa.

Tussen Berlikum en Leeuwarden ...

Er is een vonk!

Op bepaalde momenten, in een onverwachte situatie ... in een kerk, op een plein, in een bus, in een gymzaal ... IS DAAR DIE VONK!

Beweging, warmte, een kloppend hart, een helderheid! *ENLIGHTMENT!!*

Je wilt roepen, je wilt zingen, je wilt *IN DE HANDEN* klappen, je wil omhelzen én omhelsd worden.

Er knettert een vonk die overslaat.

Die spetterende vonk kan je verrassen, zo als een onverwachte tic van 't schrikdraad.

Je deinst achteruit.

Pinkster-vonk vraagt om een reactie! Om een standpunt.

En deze reactie kan in een flits gebeuren. Dat je besluit om *niet* aangestoken te willen worden.

Dat je bijvoorbeeld je netwerk 5G uitschakelt, emoties bevroren.

Want wat zal er gebeuren wanneer emoties touwtjes van je leven die dag in handen gaan nemen.

Wat zal er gebeuren?

Wie weet, ga je nog dansen en luidop lachen?

Je besluit om niet in vuur en vlam te gaan, wind die om je hoofd dwarrelt verdwijnt in de verte.

Je kijkt om je heen. Er liggen enkel wat verloren veertjes op de grond.

De duif is niet gebleven. De duif is weggevlogen ...

Vele kerken worstelen hiermee. Zo'n prachtige geschiedenis, zo'n authentiek gebouw op die unieke plek en er ligt stof op het doopvont. Er ligt stof op de kaft van de bijbel. Er ligt stof op de tong van de voorganger.

Wanneer zij of hij handen omhoog heft ... is dat enkel om een peertje in de hal te vervangen ... *want het licht dreigt uit te gaan!*

Met overdenking

In Godsnaam ...

Is het mogelijk om die vonk te ontvangen en te aanvaarden?

Dat vraagt een zekere overgave. Je hebt niet alles in de hand, je stem kan gaan trillen, je benen kunnen gaan trillen. Je komt in beweging. Het lukt je om verstaanbaar te zijn.

En dan? ... *en dan?*

Die vonk past niet in een kastje.

Deze stroom laat zich niet via geïsoleerde draden geleiden.

Er ontstaat een vuur, zoals destijds op het plein van Jeruzalem, EEN VUUR!: *'wat heeft dit toch te betekenen?' 'Wat hat dit te betsjutten?'*

Sommigen zeiden spottend: *'ze zullen wel dronken zijn'*. (Handelingen 2: 12, 13)

Je komt van vonk naar vuur door samen te zijn.

Vonken worden een vuur door aanstekelijke liederen te zingen; het gebeurt waar je elkaar verstaat, in welke taal je ook spreekt.

Het gebeurt waar jong en oud elkaar treffen, waar je iets nieuws hoort of ziet of voelt.

Waar het *oude* geen museumstuk is, maar *'t oude* vertelt iets over een levende geschiedenis.

Vonk wordt een vuur waar mensen op de knieën gaan om het water en de duif te ontvangen.

Daarom staat hier vanmorgen bij de kaars van het Paaslicht *de doopschaal*.

Zoals Jezus in het water van de Jordaan werd gedoopt, zo worden wij herinnerd aan die beweging van dat water.

Zoals de hemel openging en Gods Geest neerdaalde op die mensenzoon, worden wij herinnerd aan de duif die neerdaalt als een teken van vervulling, *'enthousiasme!' 'ONTFERMING'*; een gebaar van adoptie: *'jij bent mijn geliefde!'*

Zo ontstaat een vuur.

Al die vonken samen vermenigvuldigen zich. *Onze vonken samen.*

Ten slotte, hoe zorgen we ervoor dat het vuur niet dooft?

(Als alles duister is...)

Brandstof! We hebben brandstof nodig.

In onze gemeente hebben we voortdurend brandstof nodig! Anders dooft het vuur.

Jouw brandstof is nodig ...

En jouw brandstof is nodig ... en jouw ...

Wie je ook bent, en wat je ook doet of laat: *doe mee!* en wees een bijdrage aan het vuur!

Doopsgezinde gemeente van Leeuwarden, vorm met elkaar een gemeenschap, blij trouw aan het onderricht van de apostelen, breek samen het brood, en vorm toegewijd een biddende gemeente. (Handelingen 2: 42)

Dan worden vele vonken een vuur, en zal de stad zich kunnen warmen.

* Orgelspel

* Open ruimte, een korte presentatie van Grannies2Grannies en een welkom voor Jaap Hoogland uit St. Annaparochie

Met overdenking

* Dank- en voorbeden, na stilte bidden we samen:

*Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het Kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen*

NBV, uit Trouw 15 mei 2018.

Met overdenking

* Collecte voor Grannies2Grannies

Grannies2Grannies Friesland is een groep van 8 vrouwen, allen grootmoeder of pleeg grootmoeder, die een groep grootmoeders in Uganda steunt. De grootmoeders in Uganda hebben allemaal de permanente zorg voor een groot aantal kleinkinderen. De kinderen van deze grootmoeders zijn overleden, meestal aan aids. De grootmoeders nemen de kleinkinderen dan in huis om ze groot te brengen. Naast deze zware opgave wonen de grootmoeders ook nog in te kleine huisjes die elk moment kunnen instorten. Het doel van is om zoveel mogelijk huisjes te financieren voor, zodat in ieder geval één groot probleem is opgelost. De grootmoeders kunnen zich dan meer wijden aan de zorg voor de kleinkinderen. Bovendien komt het hun gezondheid enorm ten goede.

* Slotlied

Zij zit als een vogel, broedend op het water

NLB 701

* Wegzending en zegenbede



Mededelingen

Hesston Chollege Choir in Joure

Concert van het Amerikaanse Hesston Chollege Choir in de doopsgezinde kerk van Joure. Het koor bestaat uit dertig jongeren tussen de 18 en 20 jaar en heeft een breed repertoire. Zij zingen een groot assortiment aan liederen, van klassiek tot modern, en van religieus tot populair. Het concert is gratis toegankelijk en duurt van 19.30 - 21.00 uur.

Doopsgezinde kerk, Midstraat 70-72, Joure

Volgende week **zondag 27 mei** is er een speciale zondagochtend en geen 'normale' dienst.

Hindrik van der Meer staat aangegeven als voorganger, maar hij gaat voor het laatst 'voor' als dirigent van het It Kwartettekoar. Een dienst dus van heel weinig woorden en heel veel gezang.

Verder op de agenda ...

Dinsdagavond 22 mei, 19.30 uur - FDS-vergadering in Surhuisterveen

Vrijdag 25 mei, 10.00 uur – Comforters maken in het Gemeentecentrum

Liederen overgenomen uit *Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk*, tenzij anders vermeld.