



doopsgezinde
gemeente
leeuwarden

Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden

5^e zondag van Pasen, 29 april 2018

voorganger: ds. Gerke van Hiele – organist: Gerben Bergstra

thema: *Veerkracht en Verbondenheid*

* Mededelingen en aansteken van de kaars

* Zingen *De wereld is van Hem vervuld* NL 825: 1 en 3

* Bemoediging en groet

* Zingen *Hij meet ons tijd en ruimte toe* NL 825: 4 en 5

* Moment van stilte en gebed

* Zingen *Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig* NL 275: 1, 3, 5

* Inleiding op thema van deze zondag

* Zingen *Ik danste die morgen* NL 839: 1 (2x)

* Bijbellezing Johannes 15: 1-17

* Zingen *Ik danste die morgen* NL 839: 1, 3, 4

* Overdenking

* Orgelspel

* Open ruimte

* Gebeden, afgesloten met
God, Verborgen Aanwezig

*Dat uw Naam aan het licht komt
Dat tastbaar wordt de wereld naar uw hart
Dat gegaan wordt uw weg van barmhartigheid*

*Dat wij ontvangen wat we nodig hebben om onze bestemming te leven
Dat wij elkaar durven vergeven en niet laten vallen maar zoeken naar vrede
Dat wij niet losraken, als het lastig wordt maar verbonden blijven met U.*

*Geef ons daartoe de moed en de spankracht
het geloof, de hoop en de liefde die van U komt
Vandaag en alle dagen totdat alles is voltooid.
Amen.*

(Vrij naar het Onze Vader)



* Collecte voor Amnesty International

Een bekend doel. Wereldwijd worden er nog steeds mensen gearresteerd, gevangen gehouden en zelfs gemarteld vanwege hun geloofsovertuiging, seksuele geaardheid, politieke mening of gewoon omdat ze de machthebber 'in de weg zitten'. Maandelijks zijn er schrijfacties voor gevangenen. Volgende week zijn ook bij ons in de kerk weer voorbeeldbrieven te krijgen. Wilt u zien wat Amnesty allemaal doet, kijk dan op www.amnesty.nl

* Slotlied

Zij zit als een vogel

NL 701

* Zegenbede

Hear, wy freegje no, Jo seine op ús wei
Hear, wy freegje Jo, wês mei ús eltse dei (2x)
Amen



Mededelingen

Er is een plaats vrijgekomen in het Friese busje van 9 personen naar de **MERK** (Mennonitische Europese RegionalKonferenz) in Montbéliard in de Franse Elzas, met als thema: Zo'n verhaal houdt je niet voor jezelf. Leef het verhaal! Chauffeur is Jelle Waringa, Info bij Tjitske Hiemstra.

Donderdag **3 mei om 19.30 uur: 30/40ers**-avond rond het boek *Compassie* van Karen Armstrong.

Zondag 6 mei om 10.00 uur kerkdienst o.l.v. Tjitske Hiemstra, waarin afscheid genomen wordt van onze stagiair Oane Dijkstra. Er is dan een dubbele collecte voor *Blessed Generation* en de eigen gemeente.

Bovenstaande mededelingen vindt u ook op www.dgleeuwarden.org
Liederen overgenomen uit *Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk*, tenzij anders vermeld.