



doopsgezinde
gemeente
leeuwarden

Vanwege auteursrechten staat op de website alleen deze 'kale' liturgie

Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden

4^e zondag veertigdagentijd, 11 maart 2018

Voorganger: Tjitske Hiemstra met 30ers en 40ers

Zang: Sander Torensma – Bijbellezing: Froukje de Jong

Muziek: Arjen Nauta, Arjan van der Veen, Jan Wijnia

thema: *Tekens en signalen*

* Mededelingen en aansteken van de kaars

* Bemoediging en groet

* Zingen *Vrede voor jou ...* Aan jou dit lied 111: 1 en 3

* Gebed

* Zingen *Ubi caritas* NL 568a

* Bijbellezing Jozua 4: 19-24 – *Teken van de twaalf stenen*

* Korte uitleg

* Zingen *Tekens en signalen* Herman van Veen

Geef hun een teken, een signaal:
dat geen enkele deur eeuwig dicht zal zijn,
dat aan het eind van de tunnel weer licht zal zijn.

* Bijbellezing Johannes 6: 4-15 – *Teken van het brood*

* Verhaal van Petra van der Wal over de broodvermenigvuldiging

* Zingen *Op straat* Guus Meeuwis

Refrein: ... en dan zeg jij dat je eenzaam bent, omdat het even tegen zit
loop even met me door de stad en kijk wat er gebeurt op straat
dan zul je zien dat het met jou zo slecht niet gaat.

* Verhaal van Janneke Steensma over eenzaamheid

* Zingen *O vrede van Tiberias* LvdK 463: 3 en 4

* Verhaal van Oane Dijkstra over Waardevol zijn!

Vanwege auteursrechten staat op de website alleen deze 'kale' liturgie

* Zingen

Kan ik iets voor je doen

De Dijk

Is er iets wat ik doen kan
wat je helpt in de pijn?
Wat iets voor je betekent
zou ik graag voor je zijn.

Kan ik iets voor je zijn
een soort arm om je heen?
Zodat het iets minder schrijnt
en je niet zo alleen ...

* Open ruimte: Wat zou jij/u willen doen, doorgeven of delen? (teken of signaal)

* Gebeden en Us Heit sjonge *God fan fier en hein, ús Heit*

Tuskentiden 229

* Collecte voor Dopersduin

Dopersduin is bekend en geliefd bij veel mensen van onze gemeente. Het Broederschapshuis heeft te kampen gehad met een financiële terugslag, maar zet alles op alles om de verouderde slaaphuizen aan te passen aan de eisen van deze tijd. Uw geld is hard nodig om de plannen alsnog te doen slagen.

*Als de kinderen terug zijn in de kerk zingen we

Deze veertigdagentijd
worden wij weer ingewijd
naar het paasgeheim geleid.
Kyrie eleison

Dankbaar delen wat God geeft,
overvloed van brood en vis
als de gastheer Jezus is
Halleluja, Amen

* Slotlied

De frede fan de greiden wês oer dy

Iona - Wylde Goes 37

* Zegenbede

Hear, wy freegje no, Jo seine op ús wei
Hear, wy freegje Jo, wês mei ús eltse dei (2x)
Amen

* * * * *

Mededelingen

Amnesty International – schrijven voor gerechtigheid

Er zijn weer Amnesty-brieven om te schrijven naar Israël, Belarus (ofwel Wit-Rusland) en Indonesië. Op de meeste achterkanten heb ik goed nieuws gezet. Ik kopieer vaak m'n overgeschreven brieven en stuur dan de kopie naar de aangegeven ambassade. Dan snijdt het mes aan 2 kanten ... hoop ik. Van de februaribrieven zijn er nog een paar, die voor 1 april moeten worden geschreven. Dit zijn de brieven voor Colombia, Nigeria en India. Tige tank foar jimme skreau-aksjes! - Fokje

Lezing over de Martelaarsspiegel

Aanstaande dinsdagavond **13 maart om 19.30 uur** houdt Onijdes Sijsma een lezing over de Martelaarsspiegel. Dit in aansluiting op onze tentoonstelling *Geloofsvervolging – toen en nu*.

Vanwege auteursrechten staat op de website alleen deze 'kale' liturgie

Jij Bent Muziek in onze vermaning

Wie kan praten kan zingen, zegt een Afrikaans spreekwoord. **Vrijdag 16 maart** kun je onder leiding van Jan Kortie kennis maken met zijn onconventionele, lichtvoetige maar ook uitdagende benadering van zingen die we stembevrijding noemen. Het gaat daarbij eerder over verlangen dan over techniek, eerder over vreugde dan over 'hoe het hoort'. Tijdens de avond zingen we mantra's, uit zeer diverse religieuze en spirituele richtingen, in allerlei talen. Veelal met pianobegeleiding. Een deel van de muziek is ingetogen, soms ontroerend, een ander deel is uitbundig, dan spat de vreugde ervan af.

Kosten: € 40 (middag), € 17.50 (avond) € 55 combikaart

Meer informatie: <http://jankortie.nl/JanKortieinLeeuwarden>

Opgave: annemarie@spelendsterk.nl

Lezing door Cisca Dresselhuys

Zondagmiddag 18 maart, 14.30-16.30 uur, houdt Cisca Dresselhuys een lezing in de vermaning van De Knipe. Ze zal ons vertellen over de huidige stand van de vrouwenemancipatie. Als je aan Cisca Dresselhuys denkt, denk je meteen aan emancipatie. Ze was jarenlang de hoofdredactrice van het blad Opzij. Haar interviews waarin ze mannen langs de feministische meetlat legde, waren gevreesd en geliefd. Als dochter van een gereformeerde dominee is Cisca hier in de buurt, in Akkrum en Aldeboarn, opgegroeid. Ze vindt het enig om weer eens in haar geboortestreek te komen.

Adres: Ds. Veenweg 61, De Knipe

Vrijwillige bijdrage bij de uitgang.

Lezing door Hein Stufkens

Op donderdagavond 22 maart komt Hein Stufkens naar Leeuwarden met een lezing over zijn boek 'De grondwet voor geluk' (2016).

Bovenstaande mededelingen vindt u ook op www.dgleeuwarden.org

Liederen (NL) overgenomen uit *Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk*, tenzij anders vermeld.