



doopsgezinde
gemeente
leeuwarden

Vanwege auteursrechten staat op de website alleen deze 'kale' liturgie

Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden

3^e zondag veertigdagentijd, 4 maart 2018

Organist: Gerben Bergstra – voorganger: Oane Dijkstra

thema: *Ik ga ervoor?!*



* Mededelingen en aansteken van de kaars

* Bemoediging en groet

* Zingen *Laten we zingend deze dag beginnen* NL 212: 1, 2 en 4

* Gebed

* Zingen *Zo spreekt de Heer ...* NL 537: 1, 3, 4

* Bijbellezing De tien woorden op basis van Exodus 20.



* Zingen *Kundigje it oan mei in liet (Frysk)* FNL 659: 1, 3, 4, 6

* Bijbellezing Johannes 2, 13-22
Breek deze tempel maar af, en ik zal hem in drie dagen weer opbouwen.

* Zingen *Runderen, schapen en duiven te koop* NL 187: 1 t/m 4

* Overdenking



* Orgelspel

* Open ruimte

* Voorbeden / gebed Afsluiten met het zingend bidden van: *God fan fier en hein ús Heit*

* Collecte: Vrijplaatsen Fonds Doopsgezinde Broederschapshuizen

Dit fonds is erop gericht om mensen die het niet ruim hebben, de mogelijkheid te geven voor een onvergetelijke vakantie in een Broederschapshuis. Mede door de moeilijke economische omstandigheden wordt er een toenemend beroep op het fonds gedaan. Uw bijdrage is zeer welkom.

Zodra de kinderen terug zijn in de kerk zingen we lied 558 met andere woorden:

*Deze veertigdagentijd,
worden wij weer ingewijd,
naar het paasgeheim geleid,
Kyrie eleison.*

*Chaos op het tempelplein,
waar het goed zou moeten zijn,
schept hij ruimte voor 't geheim.
Kyrie eleison*

* Slotlied *Zolang wij ademen* NL 657: 1, 4

* Zegenbede

Vanwege auteursrechten staat op de website alleen deze 'kale' liturgie

Mededelingen

Lezing Drs.Eelko Hooijmaaijers over de conflicten in het Midden Oosten. **11 maart 16.00 uur**
Doopsgezinde kerk, **Doniawei 34, Damwâld/Damwoude.**

Dr. Joep van de Geer gaat spreken over palliatieve zorg in ziekenhuizen en zorginstellingen. **11 maart, 15.00 uur,** Doopsgezinde kerk, **Gedempte Vaart 25 Surhuisterveen.**

Tasjes voor MCC: MCC heeft zich tot doel gesteld op de MERK in Frankrijk **10.000 schoolkits** samen te stellen en vraagt broeders en zusters uit heel Europa tasjes te naaien (streefdoel voor Nederland: 2000). Deze tasjes moeten uiteraard ook gevuld worden. U **sponsort** al een schoolkit met **€5**. Achter in de kerk liggen hiervoor enveloppes. U kunt de gevulde enveloppe kwijt in de houten kast rechts van de ingang.

Op **11 maart** een dienst mede voorbereid door de dertigers en veertigers van onze gemeente met zang van Sander Torensma. Thema: 'Tekens en signalen'

Bovenstaande mededelingen vindt u ook op  www.dgleeuwarden.org
Liederen overgenomen uit *Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk*, tenzij anders vermeld.