



doopsgezinde
gemeente
leeuwarden

Met preek

Vanwege auteursrechten staat op de website alleen deze 'kale' liturgie

Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden

7 januari 2018

Organist: Gerben Bergstra voorganger: Tjitske Hiemstra

thema: Pelgrimage van vertrouwen

* Mededelingen en aansteken van de kaars

* Bemoediging en groet

* Zingen Pelgrimslied (op melodie van *Licht dat ons aanstoot*)

1. Mensen die gaan langs vele wegen,
altijd en iedereen op weg.
Geen blijvend huis, geen vaste stede:
altijd verlaten wat je hebt.
Geen vaste koers, geen lichtend baken,
altijd vaarwel en naar waarheen?
Opstaan en weer op nieuw verlaten
wat in de aanvang veilig scheen.

2. Mensen gaan onderweg te samen
spreken en vragen naar elkaar.
Zoeken de wegen als ze dwalen,
wijzen het spoor de ander aan.
Altijd weer nieuwe moed te vinden
en delend van elkanders brood.
Horen naar wat het hart beminde
wat is je diepst gewenste droom?

* Gebed

* Zingen In de Heer schep ik mijn vertrouwen ... Taizé

* Bijbellezing Psalm 62 uit *150 Psalmen vrij* van Huub Oosterhuis

* Zingen *Heer die mij ziet zoals ik ben* NL 139: 1, 7 en 14

* Bijbellezing Marcus 1: 9-11 en Col 3: 12 -16

* Zingen *Zolang wij ademhalen* NL 657: 1, 2, 4

* Overdenking

Gemeente van Christus,

Vorig weekend nam ik deel aan de retraite in Grandchamp in Zwitserland.

Dat wil ik graag delen met mijn eigen gemeente. Het thema is hetzelfde als dat van de jongerenbijeenkoms in Bazel, waar 20.000 jongeren elkaar troffen en sliepen in vele gezinnen en kerken in en rond Bazel, nl. Pelgrimage van vertrouwen.

Pelgrimeren wordt weer veel gedaan in deze hectische tijd; even loskomen van alles en gaan lopen of fietsen naar Santiago de Compostella of Rome of Assisi of Witmarsum en Pingjum voor wat betreft onze wereldwijd verspreide Doopsgezinden. De komst van het Bethel College koor donderdag a.s. is ook zo'n pelgrimage. Ze slapen bij gemeenteleden, ze zingen voor ons en bezoeken Witmarsum en Pingjum. Je gaat terug naar je religieuze roots en staat stil bij wat je in je eigen leven daarmee doet.

Met preek

Vanwege auteursrechten staat op de website alleen deze 'kale' liturgie

Tijdens de Joodse pelgrimsfeesten o.a. Pesach en Pinksteren gaat men psalmen zingend onderweg naar Jeruzalem ... Ook de Moslims trekken op naar hun heilige stad Mekka.

Tijdens zo'n reis ga je alleen op pad of met meerderen, maar ieder heeft een eigen tempo en heeft eigen grenzen die hij of zij tegenkomt. Je wordt geconfronteerd met je eigen fysieke lichaam; met wat jij kunt dragen en anders weg moet doen. Je maakt je eigen bochten en komt dingen tegen, die misschien weggestopt waren uit het verleden. Tijdens zo'n pelgrimage en het afstand nemen tot het dagelijkse leven kun je tot nieuwe keuzes komen of via een andere weg terugkeren, zoals de wijzen uit het Oosten deden. Niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk gingen ze een andere weg terug.

Ook wat betreft ons **innerlijk** leven kun je spreken van een pelgrimage ... een levensreis.

Ons werd gevraagd om voor oudejaarsdag de balans op te maken en terug te kijken op wat goed was, wat ons vertrouwen heeft gevoed en goede markeringspunten waren. Daarnaast werd gevraagd om stil te staan, bij waar we spijt van hadden, en daar met ontferming naar te kijken ...

Misschien hebt u daar zelf op oudejaarsdag ook bij stil gestaan ...

In de retraite van drie dagen, die ik nu samenvat in een kwartier, stonden we daarna stil bij het leven van Jezus, die zelf een voorbeeld is van een pelgrim vol vertrouwen. Hij staat in de Joodse traditie van verhalen van het Joodse volk en hun gebeden. Hij is opgegroeid met de psalmen; zoals psalm 62:

*Wees bij God, mijn ziel, bij hem is rust en bezinning.
God als rots, die komt op zachte voeten en luistert,
met zachte handen om te troosten,
niet oordelen zal hij, hij komt luisteren,
hij wil begrijpen. Vriendschap.*

Dit Godsbeeld uit Psalm 62 herken ik bij Jezus. We kennen weinig uit zijn jeugd ... enkel zijn pelgrimsreis met zijn ouders naar Jeruzalem toen hij 12 jaar was. Vol vertrouwen ging hij daar al in gesprek en stelde vragen aan de wetgeleerden. Daarna lezen we in alle vier evangeliën over zijn doop in de Jordaan; wat eigenlijk zijn geboorte is als Gods geliefde Zoon. "In jou vind ik vreugde", zo klinkt de stem uit de hemel. Dan begint het verhaal pas goed en wordt Jezus door de Geest meteen de woestijn ingedreven, waar hij na 40 dagen en nachten door de duivel op de proef wordt gesteld. Jezus reageert steeds vanuit een volledig vertrouwen op God en gebed en na de derde keer, zegt hij opduvelen tegen deze verzoeker ...

Ook wij maken ieder onze eigen woestijnervaringen mee. Wat kan óns dan helpen?

Leven is een constante wandeling met uitdagingen. Het lukt niet altijd, maar toch proberen we te blijven vertrouwen ... steeds opnieuw te kiezen voor vertrouwen, elke dag weer ...

Ook als we twijfelen kan er een objectief weten zijn, dat God er is, ook als wij er even niet in geloven. Vooral in lastige tijden kan gebed ons tot steun zijn, naast aandacht van anderen in woorden of ook beelden en muziek ... Ook in dit nieuwe jaar hopen we als gemeente er voor elkaar te zijn!

Centraal in de retraite stond het vertrouwen in God, in de naaste en in onszelf.

Ik geef deze leeftocht voor onderweg graag aan u door, haal eruit wat voor uw eigen weg van belang is. Het is een thema voor ons hele leven, vragen die altijd met ons meegaan en antwoorden, die onderweg kunnen veranderen ...

Als eerste klonk de vraag: Wie is God voor mij?

God is liefde, zegt Johannes, wat betekent dat voor ons, voor mij persoonlijk?

Wat voel ik daarbij? Geeft het zin aan mijn leven?

Wat en waar is God geweest in mijn leven?

Wat heeft die relatie met God voor mij betekend?

Wat was ook de rol van anderen? Heeft iemand een vervangende rol gespeeld?

Wat heeft je weer teruggevoerd naar God?

Welke Bijbelgedeelten en mensen hebben jou geholpen om God te leren kennen?

Veel vragen om ook zelf eens bij stil te staan ... morgen staat het op de website ...

Met preek
Vanwege auteursrechten staat op de website alleen deze 'kale' liturgie

Naast het liefhebben van God, is er het liefhebben van de ander en ook van jezelf.

Psalm 139 zegt het zo mooi: *Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt.* Met al onze gebreken en vooral als je ouder wordt en alles niet meer zo gaat als vroeger, blijft het een wonder dat wij bestaan in al onze veelzijdigheid.

Welke ervaringen helpen mij om mijzelf te zien als een prachtig geliefd mens van God?

Wat is mij gegeven aan gaven en waar liggen mijn grenzen en zwaktes?

God heeft ieder van ons wonderbaarlijk gemaakt, als iets fundamenteel goeds, ook al ligt het soms verborgen in ons binnenste ... We zijn gewild als mensenkind en zijn hier niet zomaar, maar uitgenodigd om Jezus te volgen. Net als Jezus zijn ook wij geliefde kinderen van God.

En zoals Jezus zich vaak terugtrok in gebed om kracht te verzamelen voor het leven met al die mensen rondom hem, zo komen ook wij hier bij elkaar om kracht te verzamelen voor het nieuwe jaar dat voor ons ligt. Om weer stil te staan bij ons vertrouwen in God en het vertrouwen van God in ons.

Soms is een ander nodig, die ons bewust maakt, dat God vertrouwen heeft in ons, in jou en mij.

Soms is dat vertrouwen geschonden, maar God is groter dan die gebeurtenissen van geschonden

vertrouwen. Je mag steeds terugkeren naar dat oorspronkelijke vertrouwen als geliefd kind van God.

Terugkeren naar Gods vertrouwen met tederheid en liefde ...

zoals Huub Oosterhuis het zo prachtig in woorden weergeeft:

Wees stil, mijn zieltje, wees bij God, zet je niet schrap, laat hem, de Rots, hij komt, op zachte voeten en luistert ...

De Rots, hij komt, met zachte handen om te troosten ...

Oosterhuis kan die oude psalmen prachtig met nieuwe woorden weergeven, waarbij rotsen natuurlijk niet van hun plaats komen, maar toch komen ze in zijn psalm luisteren en troosten. Zo zijn ook onze beelden van God slechts beelden, omdat we niet in andere termen dan handen en voeten kunnen spreken. En alleen met deze woorden een relatie kan worden weergegeven. In die relatie kun je je geborgenheid in God beleven als een geliefd kind en tegelijk naar de wereld en mensen je autonoom en onafhankelijk voelen. De relatie met jezelf kost tijd en aandacht. Door het luisteren naar jezelf en soms even afstand te nemen van jezelf, kun je weer opnieuw verder gaan en groeien.

Het gaat om een in vertrouwen en liefde omgaan met jezelf en de ander ...

Iets veranderen gaat vaak maar in hele kleine stapjes; wees je daarvan bewust en wil geen te grote stappen nemen; niet wat betreft jezelf en niet bij een ander ...

Want de vragen betreffende onszelf, gelden net zo goed de ander, die is gelijk aan mezelf:

Welke ervaringen helpen mij om de ander te zien als een prachtig geliefd mens van God?

Wat is de ander gegeven aan gaven en waar liggen zijn of haar grenzen en zwaktes?

Plak de ander geen etiket op, maar slechts een post – it ... die laat makkelijk weer los ...

God heeft u uitgekozen, omdat hij u liefheeft, zegt Paulus aan de gemeente van Kolosse.

Zijn woorden geven ook ons richting om het nieuwe jaar in te gaan ...

Laten wij ons kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld.

Elkaar verdragen en vergeven. Als leden van één lichaam zijn we steeds geroepen tot de vrede van Christus in ons hart en laat Christus' woorden in al hun rijkdom in ons wonen. Wees ook dankbaar

Tot slot een spreuk die ik cadeau kreeg bij de afsluiting, waarbij de persoonlijke ervaringen werden gedeeld. Hij komt uit de Talmoed en ik geef hem graag aan u door voor dit komende jaar:

Er staat dat elk grassprietje een engel heeft, die op hem past.

En die engelen fluisteren tegen elk sprietje: "Groei, groei, groei".

Als God elk grassprietje al een engel geeft, dan hebben wij er zeker één!

Laten we met vertrouwen op God, in elkaar en in onszelf op pad gaan dit nieuwe jaar fan Mienskip 2018.

Amen

Met preek

Vanwege auteursrechten staat op de website alleen deze 'kale' liturgie

* Orgelspel

* Open ruimte, eindigend met gebed van een pelgrim (uit Chili)

In het land van de nacht ben ik pelgrim zoekend naar het licht
In het dal van de tranen ben ik pelgrim op zoek naar troost
In de woestijn van de eenzaamheid ben ik pelgrim zoekend naar saamhorigheid
Op een helling met wanhoop ben ik pelgrim vol hoop
Op een kruispunt vol haat probeer ik pelgrim van de vrede te zijn
Op een doodlopende weg probeer ik pelgrim met vertrouwen in de toekomst te zijn
Bij de bronnen van de gebrokenheid ben ik pelgrim op zoek naar herstel van de eenheid
En bij de sprong naar de dood weet ik dat Jij die vóór mij hebt doorleefd
Ik weet dat Jij, samen met mij, naar de overzijde zult gaan
naar de vreugde, naar de eeuwige vreugde.

Prière du pèlerin (du Chili)

Au pays de la nuit je serai pèlerin de la lumière
Au val des larmes pèlerin de la consolation
Au désert de la solitude pèlerin de la fraternité
Au versant du désespoir pèlerin de l'espérance
Au carrefour des haines pèlerin de la paix
Au chemin sans issue pèlerin de l'avenir
Aux sources des ruptures pèlerin de l'alliance
Quant au saut de la mort je sais qu'avant moi tu l'as vécu
Je sais qu'avec moi tu passeras sur l'autre rive
du bonheur, du bonheur éternel.

* Zingen

Ik voel de winden Gods vandaag

ODB 289:1

* Gebeden, eindigend met gezongen Us Heit

* Collecte voor het Anne Zernike Fonds + eigen gemeente

* Slotlied

Ga met God en Hij zal met je zijn
We beginnen met zingen zodra de kinderen terug zijn in de kerk.

NL 416: 1-4 (2 en 4 Frysk)

* Zegenbede

Hear, wy freegje no, Jo seine op ús wei
Hear, wy freegje Jo, wês mei ús eltse dei (2x)
Amen

* * * * *

Mededelingen

Bethel College Choir

Aanstaande donderdag, 11 januari, bezoekt het Bethel College Choir Friesland. 's Ochtends brengen ze een bezoek aan o.a. Pingjum en Witmarsum, en 's avonda geven ze om 20.00 uur een concert in

Met preek

Vanwege auteursrechten staat op de website alleen deze 'kale' liturgie

onze vermaning. De leden van het koor logeren bij leden van onze gemeente en omliggende gemeentes.

Taizé-viering

Volgende week zondag, 14 januari is er om 19.30 uur weer een Taizé-viering. Iedereen is van harte welkom.

2018Verhalen

Zoals u ook in *Onderweg* hebt kunnen lezen start het openingsweekend van Kulturele Haadstêd met onder meer een verhalenavond. Op meerdere locaties in Leeuwarden en Fryslân kunt u vertellers beluisteren. Ook bij onze vermaning zit een verteller, maar er is natuurlijk ruimte voor meer ... Dus als u nu denkt: ik wil ook wel een verhaal vertellen ... Spreek Hanna of Tori even aan.

Bovenstaande mededelingen vindt u ook op  www.dgleeuwarden.org

Liederen (NL) overgenomen uit *Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk*, tenzij anders vermeld.